



't Lindebladje

21ste jaargang
Berichtgeving voor residenten, familieleden, vrienden en personeelsleden van het woonzorgcentrum Ter Linden



Kerstfeer
Gezelligheid troef!

Nieuwjaarswensen
Met de beste wensen

Seniorenweek
veel activiteiten

INHOUD

Een woordje van de directie	3
Een woordje van de burgmeester	4
In de kijker: Seniorenweek	5
Jarigen januari en februari	11
Onze covermodellen	12
Ter Linden-nieuwtjes	14
Dageraad-nieuwtjes	21
Morgendauw-nieuwtjes	23
Avondrood-nieuwtjes	24
La Luna-nieuwtjes	25
Laura-nieuwtjes	26
Oasis-nieuwtjes	28
CAW-nieuwtjes	29
Kookgroep-nieuwtjes	32
Perlefien-nieuwtjes	33
Veurne-nieuwtjes	35
Agenda	36
Brasserie menu	48
Nieuwe bewoners	39
Overleden bewoners	40
Keuken-nieuwtjes	40
Menu	41
Wist-je-dat	43

Een uitgave van:
Woonzorgcentrum
Ter Linden
Kaaiplaats 2
8630 Veurne
T 058 33 23 15
F 058 31 12 24
www.veurne.be/terlinden

Verantwoordelijke uitgever:
Peter Roose / Joke Jonckheere

Verschijnt tweemaandelijks

't Lindebladje
Huiskrantje van Ter Linden

Beste bewoners, familie en vrienden

Wat ouderen van ons verwachten in 2024 is zeer eenvoudig.

Als ik morgen oud ben...

... blijf dan van me houden en wijk niet te ver van mijn zijde

... zelfs als ik niet veel meer kan, help me dan, zoals ik in jullie kindertijd zorgend was voor jullie

... kom dan eens mijn hand vasthouden en bekijk dit niet als een last

... geef me dan een kus wanneer ik iets vergeet, zoals ik voor jou deed wanneer je iets vergat of ondeugend was

Als ik morgen oud ben en alles minder goed gaat, blijf ik zeer gelukkig leven als ik voel dat jij naast me staat.

Als ik morgen oud ben en je hartverwarmend voor me zorgt, dan zal ik geen angst meer hebben om het komende jaar in te gaan. Want als je van me houdt, geeft dit glans in mijn leven. Wat we allen met liefde hebben geplant in ons leven zal nooit uitgebloeid geraken.

Laten we ook in 2024 ons hart van goud tonen, gelukkig zijn en anderen gelukkig maken. Want geluk is de zon zien schijnen achter de wolken...

Een kus, een knuffel, een lieve lach, een veilige plek om te schuilen.

Want geluk is genieten van iedere dag met de mensen rondom je...

Dat wij in 2024 opnieuw samen een instrument mogen zijn van vrede, hoop, goedheid, geborgenheid, verbondenheid en vergevingsgezindheid. Zo brengen we echte en hechte vriendschap en liefde onder elkaar.

Ik wens jullie een voorspoedig, vreugdevol en gezond 2024

Guido Hoste, schepen welzijn



Een woordje van de burgemeester

Met 2024 naderen we opnieuw het einde van een zesjarige bestuursperiode. Deze periode is opnieuw heel snel gepasseerd.

Op zondag 13 oktober 2024 worden alle inwoners, 18 jaar of ouder, uitgenodigd om hun stem uit te brengen voor de kandidaat beleidsmakers in de toekomst. Voor de eerste keer zullen niet 21 maar 23 gemeenteraadsleden verkozen worden. Dit is een verhoging met twee raadsleden als gevolg van het feit dat de stad de afgelopen twaalf jaar snel ontwikkeld en gegroeid is en de grens van 12.000 heeft doorbroken. Het aantal inwoners bedraagt nu immers méér dan 12.500.

Nieuw is tevens dat jullie niet meer verplicht zijn om aan de lokale verkiezingen deel te nemen. Niettemin reken ik erop dat jullie met enthousiasme zullen deelnemen aan deze stembusgang. Het is immers belangrijk dat iedere inwoner zijn mening kan verkondigen en een keuze kan maken hoe de toekomst van de stad eruit moet zien. De gemeenteraadsverkiezingen zijn zoals de examens voor scholieren of studenten, de prestaties (uit het verleden) of de inzichten (voor de toekomst) worden beoordeeld door een jury. Ook deze keer zijn jullie allemaal samen de jury.

Verkiezingen, betekent campagne voeren. Zenuwachtige kandidaten, politieke verklaringen, zure oprispingen op sociale media, fake news, ... het behoort er straks allemaal bij. Alleen hoop ik dat alle kandidaten tijdens hun campagne politieke eerlijkheid hoog in het vaandel voeren en de inwoner niet willen misleiden. Want dit tast immers ons democratisch systeem aan. Trouwens ... de Veurnaar is daarnaast slim genoeg om dit te doorgronden.

In afwachting van deze stembusgang, zullen in 2024 nog heel wat bouwprojecten voltooid worden zoals de nieuwe muziekacademie StaPwest, het nieuw onthaalgebouw van het stedelijk Bakkerijmuseum, het fietspad naar De Panne, de rioleringswerken in Bulskamp of de indoor tennishal op het sportpark.

Daarnaast vatten we ook nog de werken aan met de bouw van de nieuwe fietsbrug aan de Kaai, de uitrol van het mobiliteitsplan, de fietsdoorsteek tussen de Ondernemingenstraat en de Vaartstraat en de wegdekvernieuwing in de Oude Vestingstraat en het parkeereiland. Deze reeks investeringen zullen het fietscomfort in onze stad op verschillende plaatsen verbeteren.

Maar ik zou het bijna vergeten ... niets is méér waard dan de eigen gezondheid. Ik wens dan ook aan iedereen een gezond en vreugdevol 2024 toe. Daarenboven ontmoet ik u graag persoonlijk op de nieuwjaarsreceptie van alle inwoners op zondag 7 januari vanaf 11 uur op de Grote Markt.

Peter Roose



In de kijker - Seniorenweek

Feestmaaltijd

We trapt de seniorenweek af met een feestmaaltijd. Op het menu stond een glas cava, tomatenroomsoep, kalkoenpavé met witloof en gratinaardappelen. Afsluiten deden we met een speculoosgebakje en druppel bij de koffie. Heerlijk!



Workshops levensloop

De feestmaaltijd was natuurlijk nog maar het begin, want gedurende 3 dagen werden workshops opgesteld in de brasserie, polyvalente ruimte en inkom 3, telkens in het kader van de levensloop van de mens.. Bewoners werden uitgenodigd om samen met familie, vrijwilligers en de 60 leerlingen van Annuntiata Veurne deel te nemen, om samen herinneringen ophalen én nieuwe creëren.

Het thema werd door velen gesmaakt... Wie is er immers niet geboren en had nog nooit gedanst? De handige harry's werden uitgedaagd om een mooi doosje doopsuiker in elkaar te knutselen. En zelfs al was je nog nooit getrouwd, je had die dag de mogelijkheid om het toch eens te doen. Met een voile en een boeketje, een hoge hoed en een wandelstok, een echte fotograaf en een rode loper werd je helemaal terug gekatapulteerd naar de mooiste dag van je leven. Of toch iets wat daar op moest lijken. De feesttafel stond reeds gedekt en de 10 geboden voor de goede huisvrouw vervulde het plaatje. Met plaatjes op aanvraag en dansgelegenheid, was de sfeer compleet.

Wat zeker niet mocht ontbreken was de schooltijd, inclusief de speelplaatsspelen. Alles kon opnieuw worden uitgetest. Het bikkelen, een springtouw en knickers, mikado,... Met wisselend succes werd er gespeeld. Wie zegt dat de derde leeftijd niet meer weet wat spelen is... heeft het serieus mis! Een enthousiaste kolonel rekruteerde gedreven de ervaren schutters voor de legerdienst. Maar wat ook zeker niet mocht ontbreken was de tearoom voor een tasje koffie met een wafel of een pannenkoek. Wie deed dat nog nooit? Het zou doodzonde zijn. Er werd ondertussen ook gretig gebruik gemaakt van de aangeboden gezelschapsspelen.

Deze activiteiten werden door een aantal bewoners zó gesmaakt dat ze meermaals van de partij waren. Dit jaar was het trouwens de eerste keer dat ook familie actief werd betrokken. Het was een aarzelend begin, maar wie erbij was, genoot ervan. We hopen er volgend jaar er nog meer een familiegebeuren van te maken!







Feestbingo

Ook op de residenties zelf, was het tijdens de week van de senioren, feest. Met een klassieker: een feestbingo! We gaan dan niet op zoek naar cijfers, maar naar liedjes. Er wordt duchtig meegezongen met alle klassiekers en volle rijen worden met chocolade gevierd. Bingo!



Kaas- en wijnavond

We begonnen de seniorenweek met een feestmaaltijd en ook eindigen deden we aan tafel, met een heerlijke kaas- en wijnavond. Er was een ruime keuze aan zachte en harde kazen, fruit, noten en verschillende soorten

brood. Ook aan diegene die geen kaas eten werd gedacht, want er was ook ruime keuze aan vleeswaren. Met plezier werden de voeten onder tafel geschoven om al dat lekkers te bewonderen en vooral ook om te proeven....





Jarigen januari & februari

Wij wensen al onze jarige bewoners een hele fijne verjaardag.

januari	
ma 1	Annie Declerck (Avondrood)
do 4	Maria Vanlerberghe (Oasis)
	Martine Vanoverschelde (Oasis)
zo 7	Mariette Leye (Morgendauw)
ma 15	Marie Louise Dejonghe (La Luna)
wo 17	Fernand Bossant (La Luna)
do 18	Yvonne Breye (Avondrood)
di 23	Maria Goens (La Luna)
za 27	Marcella Huyghe (Morgendauw)
	Anna Maes (Laura)
wo 31	Marie Louise Vanloo (Laura)

februari	
vr 5	Maria Hommey (Langs de Kade)
za 6	Raymond Kerckaert (Morgendauw)
di 9	Jacqueline Vandebroucke (Oasis)
wo 10	Roland Neut (Avondrood)
do 11	Ivonne Kuylle (La Luna)
za 13	Joël D'Ooghe (La Luna)
	Yvonne Spriet (Oasis)
za 20	Raoul Keirsebilck (Avondrood)
ma 22	Marie Thérèse Bossuyt (Laura)
	Emilienne Van Melkebeek (Oasis)
	Dorothea Verleene (Oasis)
wo 24	Marc Vercauteren (Oasis)
do 25	Yolanda Rabaey (Oasis)
za 27	Godelieve Rolly (Morgendauw)
ma 29	Raymond Pyllyser (Oasis)



Onze covermodellen

Op de cover zien we 3 bewoners van residentie Dageraad.
We waren wat nieuwsgierig en stelden hen even enkele vragen.



Solange Hennebel
94 jaar



Danny Schallier
63 jaar



Suzanna Goossens
95 jaar

Solange Hennebel

Eind 2020 werd ik na 2 hartaanvallen opgenomen in het ziekenhuis. Daar besliste de dokter dat terugkeren naar mijn huis in Houtem niet meer mogelijk zou zijn. Ik kwam na de opname dus rechtstreeks in Ter Linden terecht. Wat had ik het moeilijk om Houtem achter te laten, waar ik geboren en getogen ben. Ik groeide er op bij mijn vader en moeder. Zij was zo'n harde werkster, een taaie vrouw. Ze hielp vaak op het land, tot mijn oom haar vroeg om te helpen met zijn krantenwinkel. Zo startte mijn moeder met krantenrondes in Bulskamp en Beauvoorde. Ik deed ook een ronde met mijn fiets, telkens in Houtem en Leisele. Ondertussen zorgde ze nog voor mijn zusje, die stierf toen ze 7 jaar was. Later kreeg ik nog een zusje, toen ik al 15 jaar was, maar kort nadien werd mijn mama zelf ziek. Vlak voor ze stierf, vroeg ze me haar krantenronde te blijven doen. Ik heb mijn woord gehouden, ook

nadat ik trouwde en kinderen kreeg. Met de auto wel dan, want ik nam ook haar parochies over. Zelfs toen de postbodes startten en vele anderen stopten met hun rondes, bleef ik verder doen.

Pas toen mijn man stierf op 53-jarige leeftijd, sloeg ik een andere weg in. Ik ging nadien mee met iemand om feesten te verzorgen bij mensen thuis. Zij kookte, ik bediende. Ook in de Lelie, het Spaans Kwartier en bij de opening van de Nieuwe Herberg kon je mij aan de bediening vinden, tot ik bijna 70 jaar was. Wat deed ik dat graag, het was eigenlijk meer een hobby. Ik ben graag onder de mensen. Ook hier vind ik het fijn om gezelschap te hebben in de dagzaal en ook voor de wekelijkse bezoeken van mijn vriendin ben ik ontzettend dankbaar. Met accordeonmuziek kan je me trouwens ook steeds plezier doen. Mijn man was muzikant, hij speelde jazz en accordeon, net zoals zijn broer en man.

Danny Schallier

Waar woonde je?

Een echte Veurnaar ben ik, geboren en getogen. Ik woonde zelfs mijn hele leven in hetzelfde huis, eerst met mijn ouders, later alleen. Pas toen ik na een ziekenhuisopname naar een herstelverblijf moest, kwam ik eerst in WZC Noordduin en nadien hier in Ter Linden terecht. Ik ben hier wel graag, het is hier rustig leven. Wekelijks krijg ik hier kinesitherapie en logopedie, waar ik eigenlijk wel naar uitkijk. Ook aan de activiteiten in groep doe ik regelmatig mee. Manillen kan ik hier ook vaak doen, iets dat al mijn hele leven een hobby is. Veel andere hobby's had ik niet, behalve dan dat ik een 5-tal jaar ging

boogschieten en ik ook wel enkele reizen maakte, bijvoorbeeld naar Griekenland, Portugal en Spanje. En eigenlijk is ook de voetbal een hobby, want ik ben supporter van Club Brugge. Vroeger ging ik wekelijks naar alle wedstrijden, nu volg ik het op televisie.

Wat was je beroep?

Ik werkte bijna 30 jaar in de Spinnerij in Veurne, tot ik na mijn verkeersongeval werkonbekwaam werd. Ik deed er altijd nachtwerk, van 21u tot 5u 's morgens. Ik leefde dus op een ander ritme, maar ik had gelukkig niet veel slaap nodig.

Suzanna Goossens

Ik ben geboren in Moerbeke-Waas en groeide er op met mijn 5 broers en zussen. Ik heb de kans gekregen mooie studies aan te vangen, want na mijn tijd op de kostschool en de normaalschool in Eeklo, kon ik nog verder studeren tot onderwijzeres. Nadien ging ik ook nog 2 jaar naar Brussel om mijn diploma voor turnen te halen. En jaren later studeerde ik zelfs nog drie jaar in Zwijnaarde bij de Broeders van Liefde, waar ik uiteindelijk nog een diploma logopedie haalde.

Na mijn studies keerde ik niet terug naar Moerbeke-Waas, maar trok ik naar de zee. Ik had een appartement in Oostduinkerke en kon daar ook jaren aan de slag als turnjuf. Verder genoot ik van fotografie en in de zomervakanties ging ik volksdansen. Ik trok bijvoorbeeld naar Antwerpen, om een cursus te volgen bij de 'Vlaamse Volksdanscentrale'. Ook piano spelen is altijd een hobby geweest. Ik leerde spelen op de kostschool toen ik 9 jaar was en ook thuis hadden we een piano staan. Toen ik werkte stond er een piano in de turnzaal.

Dinsdag dansdag

Op 7 november stond er een dansnamiddag gepland. We zijn samen met enkele bewoners en vrijwilligers gaan dansen in dienstencentrum De Zonnebloem. We genoten van de muziek van Johnny Clarysse en ooh, wat was er veel ambiance! We deden mee met enkele bekende dansen, maar dansten ook slows.

Tussenin moesten we soms wat op adem komen. Gelukkig was er koffie en gebak. We konden smullen van een 'hoortje'.

Het deed zo'n deugd om de beentjes los te schudden. Een geslaagde namiddag!



Sinterklaas op bezoek

Jawel, ook bij ons kwam Sinterklaas langs! Samen met z'n roetpieten bracht hij een bezoek aan onze bewoners. De guimauves en Nic Nacjes 'vlogen in het rond', er werd heel wat gesnoept. Enkele bewoners waagden zich zelfs op de schoot van Sinterklaas. In Sinterklaas zijn grote boek stond over iedereen wel iets geschreven, want hij ziet alles natuurlijk. Uiteraard had hij voor iedereen nog wat lekkers bij, namelijk een mooi pakketje met chocoladefiguren. En Hij beloofde om volgend jaar zeker terug te keren, want Sinterklaas is er voor groot en klein.



Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan!
Hij brengt ons Sint-Nicolaas, Ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer,
Hoe waaien de wimpels al heen en al weer.
Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe:
"Wie zoet is krijgt lekkers, Wie stout is de roe!"
O, lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij
En rijd toch niet stilletjes ons huisje voorbij!





Dansnamiddag La Luna en Avondrood

Residenties La Luna en Avondrood werken af en toe samen om bepaalde activiteiten te organiseren. Zo'n samenwerking brengt heel wat positieve zaken met zich mee, zoals het in contact brengen van bewoners met elkaar. Zo organiseren we eens een overkoepelende groepsgymnastiek, een zangnamiddag of zoals onlangs een dansnamiddag. We komen samen voor een dans en genieten van de muziek en het gezelschap. Dansen is gezond en muziek heeft een ontspannend effect, dat weten we ondertussen allemaal. We creëren het gevoel dat we er even op uit zijn geweest.



Het Veurns Vocaal Ensemble

Op zondag 10 december werden we verwend met een speciaal en uitzonderlijk kerstconcert van het 'Veurns Vocaal Ensemble'. Een grote groep zangers stond klaar rond het altaar in de polyvalente ruimte om het beste van zichzelf te geven. Prachtige kerstliederen werden gezongen, met krachtige stemmen. Ook de begeleidende muzikanten gaven het beste van zichzelf. We zagen iemand op een trompet spelen, op de piano en er was zelfs

een jong meisje dat dwarsfluit speelde. Het zorgde voor heel wat afwisseling, want zowel jong als ouder deden dus mee. Het was mooi om de diversiteit van de groep te zien en het groepsgevoel te voelen.

De bewoners hebben genoten. Velen droomden weg bij de kerstsfeer. We kunnen concluderen dat het zeker voor herhaling vatbaar is, dus graag tot volgend jaar!



Een prachtige start van de dag

Twee keer per jaar krijgen onze bewoners een uitgebreid ontbijt. In november konden ze op residenties Dageraad, Oasis, Morgendauw en Laura genieten van dit extraatje. Het is steeds een verrassing bij het opstaan, want wat een lekkers valt er aan te treffen in de dagzaal! De tafels waren feestelijk gedekt, het rook naar vers gebakken eieren en er stond een groot buffet klaar. Eens anders dan anders dus, en wat een keuze! Koffiekoekjes, yoghurt met fruitsla, extra keuze uit hartig en zoet beleg,

en ook een ruim aanbod aan verschillende soorten brood en koffiekoeken. Een eitje kan dan natuurlijk ook niet ontbreken. Een spiegelei, omelet met of zonder spek, een zachtgekookt ei, het kan allemaal! Oh, en er was ook echte boerenboter, "Zoals men ze vroeger zelf maakte!", volgens Maurice.

De mensen vonden het heerlijk en fijn om gezellig en uitgebreid te kunnen tafelen. Er was voor ieder wat wils... en het smaakte naar meer!!



Algemeen verslag bewonersraden

Vanaf heden wordt er op elke afdeling vier keer per jaar een bewonersraad georganiseerd. Hier komen de ervaringen, meningen en opmerkingen van de bewoners naar voren. Er worden steeds enkele algemene punten besproken, namelijk een informatieve inleiding, de activiteiten, de maaltijden, de zorg en de wensen van de bewoners. Met de bewonersraad willen we streven naar een zo aangenaam mogelijk verblijf in het woonzorgcentrum. We willen dan ook aandacht schenken aan wat onze bewoners willen.

In het begin van iedere bewonersraad komt er een informatieve inleiding aan bod. Bij de meeste residenties zijn er enkele disciplines zich komen voorstellen. Bij andere residenties kwamen er andere belangrijke punten aan bod, zoals bijvoorbeeld een stukje rond valpreventie.

Over het algemeen zijn de bewoners zeer tevreden over het gevarieerd activiteiten aanbod. Activiteiten met beweging of muziek krijgen de voorkeur. Ook de wandelingen, daguitstappen of het gewoon buiten zijn bij mooi weer komen vaak terug als favoriete activiteiten. Als laatste kan de bingo niet ontbreken. De bewoners vinden het leuk dat dit op een vaste dag wordt georganiseerd.

Bij het gesprek over de maaltijden zien we vele bewoners al gauw 'gewoontedieren' zijn. Ze houden niet altijd van veranderingen. "Het is goed zoals het is", is een zin die we vaak te horen krijgen. Structuur en orde is voor veel bewoners een belangrijk aspect. Daarnaast

halen ze aan dat ze graag samen aan tafel zitten. Toch zien we dat enkele bewoners het leuk zouden vinden dat ze 's middags en 's avonds de keuze krijgen om een tas soep te drinken. Daarnaast zouden ze het ook leuk vinden om 's avonds de keuze te hebben uit koffie, wijn of bier bij het avondmaal. Op zondag krijgen de bewoners een aperitiefje. Dit ervaren ze als een pluspunt. Aansluitend vroegen ze of het mogelijk is om op zondag eens iets anders dan koekebrood of een boterkoek te eten bijvoorbeeld een pistolet. Als laatste geven enkele bewoners aan dat het avondmaal wel wat te vroeg is.

De bewoners geven de zorg een dikke pluim. Iedere week gaat iedere bewoner op een vaste dag in bad of in de douche. Veel bewoners geven aan dat ze hier heel erg van genieten. Sommige bewoners zouden graag op hun eigen tempo opstaan en worden niet graag gewekt. Bij andere bewoners merken we terug dat routine een belangrijke rol speelt. Als laatste halen er een paar bewoners aan dat ze liever in pyjama komen ontbijten dan dat ze alleen op de kamer eten. Bij andere bewoners ligt dit anders. We merken dat we hier meer moeten afstemmen per bewoner.

We zien aan de hand van deze bewonersraden dat de bewoners over het algemeen tevreden zijn over de werking van het woonzorgcentrum. We doen ons best om per afdeling tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners. Ook de overkoepelende opmerkingen nemen we graag mee in de toekomst om het verblijf van onze bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.

Dageraad-nieuwtjes

Briljant

Briljant voor Maurits en Georgette! Ze mochten in het najaar hun 65e huwelijksverjaardag vieren. Burgemeester Peter Roose en schep

Guido Hoste zetten het paar in de bloemen en boden hen enkele geschenken aan. Ze kregen ook een medaille van het koningshuis.



Kerstdecoratie

Nadat de Sint langskwam was het tijd om kerst in huis te halen. We hingen lichtjes aan het huisje van ons konijn Marie, we maakten een tafereel met ijsberen en pinguïns en we hebben de vensterbank gedecoreerd met kersthuisjes en sneeuw. Daarnaast versierden we de kerstboom met wat kerstmuziek op de achtergrond. Terwijl enkele bewoners de kerstboom versierden, zaten andere bewoners in een kring rond de kerstboom te zingen en trokken ze een kerstmuts aan. Ook zij hielpen met het versieren van de kerstboom door ons te wijzen op lege plekken in de boom.



Om de dagzaal nog mooier te versieren, maakten we gnomen. Gnomen lijken op kabouters, dus we maakten een lange baard uit wol en een hoed uit vilt. We versierden de hoed daarna met knopen, parels en ander decoratiemateriaal. Nu hangen onze mooie gnomen aan een slinger in de dagzaal.



Als laatste konden de kerstfoto's niet ontbreken. Ook deze hangen we uit in onze dagzaal.



Morgendauw-nieuwtjes

Harpconcert

De harp is een snaarinstrument waarbij de snaren door je vingers in trilling worden gebracht. Het creëert een delicaat geluid, waar onze bewoners van konden genieten. De dochter van medewerkster Timna kwam immers een concert geven. Van iets minder gekende melodieën tot meezingers, er kwam van alles aan bod.

Het was een leuke ontdekking, want het instrument was niet zo gekend bij onze bewoners. Het was dan ook heel stilletjes in de zaal...



Kerst in huis

Het wordt kouder buiten, dus maken we het terug warmer binnen. Zo begonnen we aan het samenstellen van een kerstkrans, met de daarop volgende kerstdecoratie en het zetten van de kerstboom.

Er ontstond een instant feestgevoel.

Samen met de bewoners de gezelligheid creëren is zo fijn. Laat de warmte maar binnen!



Wafelbak

Nu het buiten snel donker wordt, genieten we des te meer van het gezellige samenzijn. Niets is in deze tijd van het jaar fijner dan samen wafels bakken... en proeven natuurlijk. Het deeg maken ging heel vlot, iedereen hielp een handje. En dan, bakken maar! Al snel verspreidde de geur van verse wafels zich over de hele afdeling. En smullen dat we deden. Een lekkere wafel, wat kerstmuziek en een aperitiefje zorgden voor een onvergetelijke namiddag. Ondertussen versierden we ook nog onze kerstboom, wat voor nog een extra portie gezelligheid zorgde.



Dag Sinterklaasje, daag, daag,... Hallo kerstsfeer!

Sinterklaas is terug vertrokken richting Spanje en dat betekent maar één ding... We mogen onze kerstbomen en kerstlichtjes uithalen! Samen met de bewoners versierden we onze kerstbomen. Er zijn ook verschillende tafereeltjes te bewonderen. Overal vind je wel iets terug. Gezellig toch hé, die kerstsfeer...



Kerstklassieker

De kersttijd, het is toch een mooie en warme periode. Een typische kerstfilm kan hierbij natuurlijk niet ontbreken. Op residentie La Luna staken we het haardvuur aan, doofden we de lichten en maakten het lekker gezellig. De kerstfilm "Miracle on 34th street" maakte gezelligheid troef.



Laura-nieuwtjes

Spaanse avond

Op een avond vertrokken alle bewoners van residentie Laura samen met alle personeelsleden naar Spanje. Eenmaal aangekomen, trokken ze leuke foto's en waagden ze zich aan een spelletje. Nadien werd er heerlijk gegeten, want op het menu stonden Spaanse tapas, paella en enkele typisch Spaanse desserts. Het was een avond vol plezier, vele nieuwe herinneringen werden gemaakt. En daarna... terug naar België en door naar dromenland!



Bingo

Op residentie Laura is bingo één van de favoriete bezighoudingen van vele bewoners. Ergaat niet vaak een week voorbij zonder bingo. We houden ook de puntentelling bij, zodat we op het einde van het bingoseizoen kunnen weten wie de beste score heeft gehaald.



Bewegen is gezond

Beweging is belangrijk, dat vinden we ook op residentie Laura. We proberen doorheen de dag zo actief mogelijk te blijven. Af en toe steken we ook nog een tandje bij. Zo hebben

we onlangs groepsgymnastiek op maat gehad. We hadden alvast veel plezier... Niet alleen onze arm- en beenspieren werden getraind, maar ook onze lachspieren werden goed getraind!



Oasis-nieuwtjes



Samen zingen

Samen zingen... iets wat eigenlijk wel meer zou mogen gebeuren. De aanzet is alvast gegeven en werd door alle aanwezigen gesmaakt! Op residentie Morgendauw kwamen een 10-tal hobbyzangers de toon zetten. De bewoners van Oasis en Morgendauw werden vriendelijk uitgenodigd om mee te kwelen met de gekende klassiekers. Het bleek zeer

moeilijk om de lippen stijf op elkaar te houden wanneer de tonen van "Ach margrietje" of "J'attendrai" weerklonken in de zaal. Vals of als een nachtegaal, het speelde geen rol. En met de tekst in de hand was er zelfs helemaal geen excuus om zich afzijdig te houden. Er werden geen prijzen uitgedeeld, maar iedereen werd beloond met een goed gevoel! Afsluiten deden we met enkele kerstliedjes... Het is immers de tijd van het jaar!



Help de ballen rollend houden

Wisten jullie dat wij een fervente biljartspeler in ons midden hebben? George Kesteloot is onze ervaringsdeskundige en geeft raad en daad aan de medebewoners. Onder het motto 'winnen, verliezen, ontmoeten en delen', spelen heel wat liefhebbers verschillende wedstrijden. George is als het ware onze lesgever en doet dit met hart en ziel. Hij vindt het fijn om zijn kennis en ervaring door te geven, hetgeen ook door de medebewoners enorm geapprecieerd wordt.



Elegante make-up

Stralend het nieuwe jaar in! Tijdens de feestdagen willen we er allemaal feestelijk uitzien.

Tijdens de make-upnamiddag gaven we wat praktische tips aan de bewoners. Voor een stralende look kozen we voor een hydraterende fond de teint en een frisse kleur blush, zoals roze of perzik. Als oogschaduw combineerden we een donkere en een lichte tint. De lippen werden dan weer gekleurd met subtiele kleuren zoals koraal, roodroze en perzik. De bewoonsters waren echt wel blij met het resultaat, de workshop was leerzaam, praktisch en vooral ook heel erg gezellig...





Engeltjes uit klei

In november gingen we tijdens de CAW creatief aan de slag met klei en accenten uit onze tuin. We maakten namelijk engeltjes uit klei. De vleugels zijn de vliegertjes die je vaak onder een esdoorn kan terugvinden. Ons engelentaferreeel is ondertussen te bewonderen op residentie La Luna.



Budgetvriendelijke kerstkrans

Wat is er leuker dan je eigen kerstversiering te maken, zoals een mooie krans.

Een ijzeren kapstok is een prima basis voor het maken van een kerstkrans. We sorteerden eerst verschillende dennen en sparrentakken. Met binddraad maakten we de bosjes takken vast aan de ondertussen cirkelvormig

geplooidde kleeerhanger. Zorgvuldig bevestigden de bewoners de takken dakpansgewijs vast aan het frame. Wanneer de hele krans bedekt was, konden de bewoners kiezen om er een minimalistische of traditionele kerstkrans van te maken. Velen kozen voor de traditionele versie met besjes, dennenappeltjes en kleine kerstballen. De krans werd in de kamer opgehangen, klaar voor de feestdagen!



'De fijnproevers'

Belgische klassieker

Als je het aan de bewoners vraagt, is het allerlekkerste witloofrecept toch 'hespenrolletjes'. Heerlijk Belgisch witloof in een jasje van ham, overgoten met gegratineerde kaassaus... Beter wordt het niet.

Op vraag van de bewoners werd het witloof gegaard met een klontje boter. Heel af en toe kan witloof wat bitter smaken, maar gelukkig bestaan er een paar trucjes om die smaak te camoufleren. Wij verwijderden de harde kern met een keukenmesje, maar je kan ook wat honing of bruine suiker toevoegen.

Het rook heerlijk in onze kook-en eetruimte en er werd smaakvol gegeten!

Wist je dat onze vrijwilligster Riet al zo'n tien jaar een vaste waarde is voor de kookgroep? Traditiegetrouw komt ze ons al al die tijd tweewekelijks bijstaan. Dank je wel Riet voor het bakken en braden, voor de keukentips, voor de afwas, het helpen opdienen en zoveel meer...

PS: Wens je ook graag eens deel uit te maken van de kookgroep 'De Fijnproevers', geef dan gerust je naam door aan Els van het animatieteam.



Creatief met muurvuller

De simpelste ideeën zijn vaak de leukste ideeën. Dat ondervonden we in Perlefien, toen we aan de slag gingen met muurvuller. Zo maakten wij deze toffe kunstwerkjes...

Er wordt een passe-partout gemaakt met kleefband op een canvasdoek en met een spatel wordt de muurvuller aangebracht. We gebruiken een lijmkam of een vork om de vormen in het vulmiddel te maken. Ben je tevreden over je patroon? Laat het dan zo opdrogen. Ben je niet tevreden? Doe er dan weer een laagje overheen en begin opnieuw! Wij hebben het een aantal keer opnieuw gemaakt, tot we een mooi patroon kregen. Na het drogen hebben we alles grof geschilderd met een kwast en muurverf.



Het resultaat is een zelfgemaakt canvasschilderij met een rustige uitstraling. De kleur waarmee je schildert bepaalt een groot deel van de uitstraling.

Creatieve groet!



Op stap met de roze bril

In de leefgroep Perlefiën testten we een bordspel uit van de Zorgbib. 'Op stap met de roze bril' is een spel met leuke vragen, interessante antwoorden en gezellige babbels... Praatopdrachten worden afgewisseld met doe-opdrachten.

Niks moet, alles mag...

Zo leren de bewoners elkaar beter kennen. Er werd geluisterd naar nostalgische verhalen, gelachen, geraden, nagebootst en bewogen,... De bewoners waren het unaniem eens: "Het is eens iets anders, het spel doet je automatisch aan goeie dingen denken".



Het vernieuwde bakkerijmuseum

Het Bakkerijmuseum mag zich met trots dé schatbewaarder van het Belgische bakambacht noemen. In de collectie zitten zo'n 24.000 stukken: van driekoningenboontje tot bakkersauto. Het museum werd opgericht in 1985, maar de infrastructuur en opstelling waren dringend aan vernieuwing toe.

In oktober 2022 sloot het Bakkerijmuseum daarom zijn deuren voor een grondige vernieuwingsoperatie. Er werd geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur, een nieuw museumverhaal en een nieuwe inrichting van de tuin. Binnenkort kan je het opnieuw bezoeken! Het museum is terug klaar om jong en oud warm te maken voor het bakambacht. Het nieuwe onthaal- en workshoppaviljoen is

dé eyecatcher van de site. Als bezoeker krijg je bij binnenkomst meteen een overzicht op het domein: van de molen, tot de educatieve tuin, naar het museumdepot, het museum zelf en het museumcafé. Het pronkstuk is de authentieke houtoven, die op traditionele wijze gebouwd werd met bakstenen, leem, stro en... paardenurine!



De tuttenboom

De overstap van de crèche naar de peuterschool betekent vaak ook het afgeven van de fopspeen. Maar... dat is vaak een moeilijk moment voor een peuter. Om dit moment wat te verzachten, lanceert het 'Huis van het Kind' vanaf 17 januari het concept van de tuttenboom!

De tuttenboom is een boom waar de kinderen met hun ouders naartoe kunnen, waar de tutjes kunnen worden ingehangen. Er is een verhaaltje gekoppeld aan de tuttenboom, dat samen met de peuter kan worden beluisterd. En het leukste nieuws? De tuttenboom bevindt zich in de tuin van Ter Linden!



Agenda januari

CAW: elke maandagnamiddag en vrijdagvoormiddag. Iedereen is welkom en kan komen doen waar hij zin in heeft. Kaarten, crea, was plooien, gezelschapsspelen,... Er is voor elk wat

wils. De bedoeling is dat de bewoners die willen, kunnen aansluiten bij de activiteit die hen aanspreekt.

wo 3 jan.	Kookgroep residentie Morgendauw in de kinezaal
do 4 jan.	Zorgbib: residentie Oasis - La Luna - Laura
ma 8 jan.	Zorgbib: residentie Dageraad - Morgendauw - Avondrood
wo 10 jan.	't Kraam
ma 15 jan.	Zorgbib: residentie Oasis - La Luna - Laura CAW beauty in de ruimte van Perlefien
wo 17 jan.	Kookgroep residentie Avondrood in de kinezaal
do 18 jan.	Breiclub in de lounge van residentie Morgendauw
ma 22 jan.	CAW spelletjesnamddag in de Brasserie Zorgbib: residentie Dageraad - Morgendauw - Avondrood
wo 24 jan.	't Kraam
ma 29 jan.	CAW crea op residentie Morgendauw - La Luna Zorgbib: residentie Oasis - La Luna - Laura
wo 31 jan.	Kookgroep residentie La Luna in de kinezaal

Agenda februari

ma 5 feb.	Praatcafé dementie in de ruimte van Perlefien CAW biljart op residentie Avondrood Zorgbib: residentie Dageraad - Morgendauw - Avondrood
wo 7 feb.	't Kraam
vr 9 feb.	Carnavalsstoet - route van inkom 2 tot in de Brasserie
ma 12 feb.	CAW relaxatie in de ruimte van Perlefien Zorgbib: residentie Oasis - La Luna - Laura
wo 14 feb.	Kookgroep residentie Dageraad in de kinezaal
do 15 feb.	Breiclub in de lounge van residentie Morgendauw
ma 19 feb.	Zorgbib: residentie Dageraad - Morgendauw - Avondrood Cinema in de polyvalente ruimte
di 20 feb.	't Kraam
ma 26 feb.	CAW spelletjesnamiddag in de Brasserie Zorgbib: residentie Oasis - La Luna - Laura
wo 28 feb.	Kookgroep residentie Laura in de kinezaal



Brasserie Ter Linden

Geeft januari een sneeuwtoppijt, dan zijn we gauw de winter kwijt

GEBAK VAN DE DAG

Januari 2024

	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
10	gesloten	gesloten	BISCUIT SLAGROOM FRUIT BRETOENSE FLAN	CHOCOLADETAART NOOTJESTAART	ZWAAN SLAGROOM MARBREGEBAK	SMURFENTAART DRIEKONINGENGEBAK	ECLAIR TARTE MAISON
20	gesloten	gesloten	RIJSTTAART FRUITTAART BLADERDEEG	FLANTAART PROGRESTAART	ZWARTE WOUTDAART MARBREGEBAK	ST. HONORETAART ECLAIR	APPELTAART BRETOENSE FLAN
30	gesloten	gesloten	CHOCOLADETAART FLANTAART	CONFITUURTAART BISCUIT SLAGROOM FRUIT	ECLAIR NOOTJESTAART	TOMPOES BISCUIT VANILLE	APPELFRANGIPANE ROULADEGEBAK
40	gesloten	gesloten	ZWAANTJES SMURFENTAART	ECLAIR TARTE MAISON	BRETOENSE FLAN HOORNTJES	FLANTAART BRESILIENNE MARBREGEBAK	MISERABLE BISCUIT SLAGROOM
50	gesloten	gesloten	ECLAIR MERCATORGEBAK				



Brasserie Ter Linden

1s februari zacht en stil, dan komt de noordenwind in April

GEBAK VAN DE DAG

Februari 2024

	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
05	gesloten	gesloten		SMURFENTAART BISCUIT VANILLE	ZWAAN SLAGROOM FLAN SPIE	CHOCOLADETAART	TARTE MAISON SACHERTAART
06	gesloten	gesloten	SMURFENTAART BISCUIT VANILLE	BRETOENSE FLAN RIJSTTAART	ECLAIR APPELTAART	NOOTJESTAART TOMPOES	ZWAAN SLAGROOM FLAN BRESILIENNE
07	gesloten	gesloten	CHOCOLADETAART CONFITUURTAART	MERCATORGEBAK BISCUIT SLAGROOM	FRUITTAART BLADERDEEG NOOTJESTAART	ECLAIR BRETOENSE FLAN	MARBREGEBAK TOMPOES
08	gesloten	gesloten	TARTE MAISON HOORNTJES	APPELFRANGIPANE SMURFENTAART	MISERABLE FLANTAART	BISCUIT VANILLE RIJSTTAART	ST. HONORETAART CONFITUURTAART
09	gesloten	gesloten	SMURFENTAART MERCATORGEBAK	ECLAIR BRETOENSE FLAN			

Nieuwe bewoners



Maurits Meeuws verblijft sinds 20 november op residentie Laura in kamer 3.27. Maurits is de echtgenoot van Georgette Vanderbrigghe die ook in ons woonzorgcentrum verblijft. Samen hebben zij 4 kinderen, 10 kleinkinderen, 2 pluskleinkinderen en 11 achterkleinkinderen. Maurits was vroeger werkzaam bij Seru. Hij houdt van een daguitstapje, werken in de tuin, familie bezoeken en is geïnteresseerd in politiek.

Rosette Monteny verblijft sinds 14 december op residentie Dageraad in kamer 0.18. Zij is de weduwe van Raymond Pylyser, samen hebben zij 1 dochter, 2 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Rosette zorgde voor het huishouden terwijl haar man zijn functie als rijkswachter uitoefende. Zij houdt van koken.

Solange Callewaert verblijft sinds 20 december op residentie Oasis in kamer 1.10. Solange is de weduwe van Gilbert Prinsier. Samen hebben zij 2 kinderen, 3 kleinkinderen, 8 achterkleinkinderen en 1 achter-achterkleinkind. Vroeger was zij conciërge in De Moeren, werkte zij bij de boeren en tijdens het vakantie seizoen stak ze de handen uit de mouwen op het vakantiedomein de Blauwe Distel. Zij houdt van kruiswoordraadsels oplossen, tijdschriften lezen, tv-kijken (vooral naar blokken en Thuis), fietsen en Rummikub spelen.

Overleden bewoners

In de voorbije maanden november en december moesten wij afscheid nemen van deze bewoners:

Maurits Kesteloot

Anna Mouton

Rita Dezeure

Jenny Rake

Ons medeleven gaat uit naar hun familie en vrienden.



Keuken-nieuwtjes

Regelmatig zal de keuken werken met speciale dagen / weken waarbij ze het menu aanpassen volgens een bepaald thema. Ook zullen jullie regelmatig verwend worden met streekproducten en zetten we nu en dan een lokale leverancier in de kijker.



1 januari
feestmaaltijd



6 januari
Driekoningentaart

januari
Lukkendag met druppel



9 februari
**Lokale handelaar
Bakkerij Dedrie
Visuviusgebak**



14 februari
Valentijnsgebak

19 - 25 februari
**Week op
grootmoeders
wijze**



Menu

januari	ma 1	pompoensoep / konijnmedaillon - boontjes met spek - gratinaardappelen
	di 2	erwtensoep / gevogelte krokantje - gestoofd witloof - puree
	wo 3	aardappelsoep / goulash - paprika en wortel - frieten
	do 4	witloofsoep / kipfilet - andijvie - aardappelen
	vr 5	wortelsoep / gebakken visfilet - gestoofde venkel - puree
	za 6	peterseliesoep / macaroni - ham en prei
	zo 7	tomaten-groentesoep / Ardeens gebraad - rabarbermoes - kroketten
	ma 8	tomatensoep / kalkoenlapje - schorseneren - aardappelen
	di 9	andijviesoep / lasagne
	wo 10	currysoep / vol-au-vent - frieten
	do 11	venkelsoep / hutsepot - boerenworst
	vr 12	groentesoep / gepaneerde vis - spinazie - puree
	za 13	pastinaaksoep / hamburger - rode kool - puree
	zo 14	wortelsoep / kalkoengebraad - boterboontjes - aardappelnootjes
	ma 15	rapensoep / vleesbrood - spruitjes - aardappelen
	di 16	kippensoep / gegratineerd hamrolletjes witloof - puree
	wo 17	tomatensoep / kalkoenragout - frieten
	do 18	witloofsoep / omelet - ovengebakken tomaat - gebakken aardappelen
	vr 19	pompoensoep / wijting - jonge wortelen - aardappelen
	za 20	knolseldersoep / ovenschotel gehakt - broccoli - puree
	zo 21	broccoliroomsoep / ossentong in madeira - champignons - kroketten
	ma 22	tomatensoep / kalkoen cordon bleu - witte kool - puree
	di 23	ajuinsoep / spaghetti bolognaise
	wo 24	wortelsoep met kokosroom / winterstoofpotje - frieten
	do 25	seldersoep / kipfilet - chinese groenten - rijst
	vr 26	groentesoep / hokifilet - wortelpuree
	za 27	knolseldersoep / chipolata - bloemkool - aardappelen
	zo 28	kippenroomsoep / varkensgebraad - gebakken witloof - aardappelgratin
	ma 29	tomatensoep / kippenbil - perzik - gebakken aardappelen
	di 30	spinaziesoep / lasagne
	wo 31	paprikasoep / stoofvlees - witloofsalade - frieten

februari	do 1	champignonsoep / gevogelteworst - spruitjes met spek - aardappelen
	vr 2	courgettesoep / vis van de dag - brunoise groenten - spirelli
	za 3	seldersoep / vogelnestje - preipuree
	zo 4	aspergesoep / kalkoenrollade - champignons - kroketten
	ma 5	ajuinsoep / kipfilet - wortelen - aardappelen
	di 6	wortelsoep / parmentierschotel - broccoli - gehakt
	wo 7	andalousische soep / blanquette - julienegroenten - frieten
	do 8	spinaziesoep / cordon bleu - erwten - rozemarijn aardappelen
	vr 9	bloemkoolsoep / zalmvink - pastinaak - aardappelen
	za 10	preisoep / gehaktballetjes - selder - puree
	zo 11	pompoensoep / stoverij van konijn - boontjes - gratinaardappelen
	ma 12	tomatenroomsoep / boerenworst - appelmoes - aardappelen
	di 13	erwtensoepp / gevogelte krokantje - gestoofd witloof - puree
	wo 14	aardappelsoep / goulash - paprika en wortelen - frieten
	do 15	witloofsoep / kipfilet - andijvie - aardappelen
	vr 16	wortelsoep / gebakken visfilet - venkel - puree
	za 17	peterseliesoep / macaroni ham en prei
	zo 18	kip-champignonsoep / Ardeens gebraad - groentenkrans - kroketten
	ma 19	tomaten-groentensoepp / kalkoenlapje - schorseneren - aardappelen
	di 20	andijviesoepp / lasagne
	wo 21	currysoep / vol-au-vent - frieten
	do 22	venkelsoep / hutsepote - boerenworst
	vr 23	groentesoepp / gepaneerde vis - spinazie - puree
	za 24	pastinaaksoep / hamburger - rode kool - puree
	zo 25	wortelsoep / kalkoengebraad - boterboontjes - aardappelnootjes
	ma 26	rapensoepp / vleesbrood - snijboontjes - aardappelen
	di 27	kippensoepp / gegratineerde hamrolletjes met witloof - puree
	wo 28	tomatensoep / kalkoenragout stroganoff - frieten
	do 29	witloofsoep / omelet - ovengebakken tomaat - gebakken aardappelen

Wist je dat ...

... Er op 24 oktober een speciale quiz was in Ter Linden? Het was namelijk eentje voor mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson en hun mantelzorgers. De contactgroep Parkinson Westhoek zorgde voor heel wat pittige quizvragen, ondersteund met foto's en tekeningen. De quizploeg de 'Veurnse Slapers' kon de vragen het best beantwoorden! De contactgroep Parkinson Westhoek is opgericht door Nicole Leys, Wilfried Arnoys, Willy Van Ramst, Marie-Madeleine Devolder, Frans Coussement en Lut Geerardyn. Tachtig leden uit de Westhoek maken nu reeds deel uit van deze groep. Nieuwe leden en mantelzorgers zijn ook steeds van harte welkom.



... Er opnieuw een groep werknemers met vlag en wimpel slaagde voor hun examen tot 'indicatiesteller BelRAI'? BelRAI is een programma dat ons toelaat de fysieke, cognitieve, psychische en sociale noden van onze bewoners in kaart te brengen. Op basis daarvan kunnen we een zorgplan opstellen en onze zorgverlening optimaliseren.



... We op dinsdag 5 december 'Dag van de Vrijwilliger' vieren? Binnen ons woonzorgcentrum hebben wij heel wat vrijwilligers die zich inzetten voor onze bewoners. Zo hebben we babbelbuddy's, wandelbuddy's, logistiek vrijwilligers, palliatief vrijwilligers en nog veel meer. Elke vrijwilliger draagt z'n steentje bij. We kunnen hen niet genoeg bedanken voor hun inzet. Ze zijn als het ware "goud waard"! Om dat te vieren bracht Sinterklaas de bingospelers een bezoekje en tijdens de vrijwilligersvergadering kreeg iedereen een kleine attentie. We zijn jullie zo ontzettend dankbaar!!

Internationale dag
van het
vrijwilligerswerk
5 DECEMBER 2023



jij verdient een
Dikke Duim



Heb je interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Dan kan je ons steeds vrijblijvend contacteren voor een eerste kennismakingsgesprek via vrijwilliger.wzc@veurne.be of 058/33 23 29.

Iedereen is welkom, maar af en toe zoeken we ook iemand voor specifieke taken: Momenteel zijn we op zoek naar een 'sportieve' vrijwilliger voor de pendel naar de kinézaal.

Wat houdt dit precies in?

- Je haalt bewoners van de afdeling, brengt hen naar de kinézaal en na hun kinesithérapie breng je hen terug naar de afdeling.
- Op woensdagvoormiddag van 9u - 11u



We zijn ook op zoek naar een vrijwilliger die goed kan manillen en onze bewoners tijdens de kaartnamiddag wil helpen begeleiden.

Wat houdt dit precies in?

- Je begeleidt bewoners tijdens hun kaartspel.
- Bij een tekort aan een 'vierde man', speel je graag een spelletje mee.
- Elke vrijdagvoormiddag van 9u30 tot 10u45.



... Onze referenten dementie, Yana en Lesley, hun eerste praatcafé organiseerden? Het thema was 'Van eerste symptomen tot een leven in het WZC'. Partners, mantelzorgers en familieleden van alle afdelingen werden uitgenodigd om eens samen rond de tafel te zitten om ervaringen, uitdagingen, vragen en moeilijkheden met elkaar te kunnen delen. Het werd een waardevolle namiddag in kleine groep. Sluit je ook graag eens aan? Noteer dan alvast maandag 5 februari in je agenda, want dan gaat het volgende praatcafé door, rond hetzelfde thema. Hopelijk tot dan!



*“Van eerste signalen tot een leven
in het wzc. deel II”*

**PRAATCAFÉ
DEMENTIE**

Maandag 5 februari
14u - 16u
Zaal 'Perlefien'

Inschrijven voor het lotgenotencontact kan
tot 25/01 via dementie@veurne.be

We wensen jullie een uitstekend 2024
en een fijn eindejaar!

ZOVEEL
VEURNE

WWW.ZOVEELVEURNE.BE

Veurne
8630

