

't Lindebladje



Nieuwjaarswensen
Met de beste wensen

Feestje?
We vliegen d'rin!

Outbreakplan
Een woordje uitleg

INHOUD

Een woordje van de directie	3
In de kijker: dag van de vrijwilliger	7
Jarigen januari & februari	8
Onze covermodellen	10
Ter Linden nieuwtjes	11
Dageraad nieuwtjes	21
Morgendauw nieuwtjes	22
Avondrood nieuwtjes	24
La Luna nieuwtjes	25
Laura nieuwtjes	27
Oasis nieuwtjes	29
Perlefien nieuwtjes	31
Plaatjes zonder praatjes	32
Veurne nieuwtjes	34
Ter Linden TV- kanaal 90	38
Agenda	39
Nieuwe bewoners	40
Overleden bewoners	43
Wist je dat ...	46

Een uitgave van:
Woonzorgcentrum
Ter Linden
Kaaiplaats 2
8630 Veurne
T 058 33 23 15
F 058 31 12 24
www.veurne.be/terlinden

Verantwoordelijke uitgever:
Peter Roose / Joke Jonckheere

Verschijnt tweemaandelijks

't Lindebladje
Huiskrantje van Ter Linden

Lieve bewoners,

2021 heeft de deur achter zich dicht getrokken.
Er is alweer een jaar voorbij.
Een jaar vol met goede momenten en
momenten die we ons anders ingebeeld hadden.
Laat het zo zijn dat de goede momenten mogen overheersen!

Graag verwelkomen we 2022!
Hopelijk hebben jullie allen het
jaar goed kunnen inzetten.
Laten we er samen alvast een sprankelend
jaar van maken!

Santé, op jullie gezondheid!

Lieve, warme groeten

Delphine Lemahieu
Directeur WZC Ter Linden

Outbreakplan

We moeten nog steeds alert blijven voor mogelijke besmetting door het coronavirus en zijn varianten. Hierbij herwerkte het team van WZC Ter Linden zijn outbreakplan en wensen we dit graag met jullie te delen.

Er wordt gewerkt in 3 fasen:

- De **groene** fase (geen bevestigde coronabesmettingen in WZC Ter Linden)
- De **oranje** fase (1 bevestigde coronabesmetting onder de bewoners in WZC Ter Linden)
- De **rode** fase (2 of meerdere bevestigde coronabesmettingen onder bewoners / medewerkers van eenzelfde residentie of een gespreide besmetting in WZC Ter Linden)



GROENE FASE:

6 STANDAARD GOUDEN REGELS:

- Respecteren van de hygiëneregels
- Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen en per residentiebubbel
- Aandacht voor kwetsbare personen
- Afstand houden (min. 1m50)
- Nauwe contacten beperken
- De regels inzake bijeenkomsten respecteren

MONDMASKER:

- Medewerkers/ vrijwilligers met nauw contact met bewoner (< 1m5 m afstand) dragen een FFP2-masker
- Andere medewerkers/vrijwilligers: chirurgisch mondmasker,
- Bewoner: bij verplaatsingen doorheen het gebouw van WZC Ter Linden draagt de bewoner een chirurgisch mondmasker.
- Bezoeker: vanaf het betreden tot het verlaten van het woonzorgcentrum draagt de bezoeker een chirurgisch mondmasker. Het mondmasker blijft altijd aan.

Bezoek:

- Bezoek is onbeperkt mogelijk tussen 8.00 uur 's morgens en 20.00 's avonds.
- Max. 2 personen op de kamer, geen bezoek in de gemeenschappelijke ruimtes.
- Max. 6 personen per tafel in de brasserie.

ORANJE FASE:

ORANJE FASE = VERHOOGDE WAAKZAAMHEID OP DE RESIDENTIE = 1 BEWONER IS MOMENTEEL BESMET MET COVID-19

Bewoner = test positief op COVID-19 of heeft symptomen

- Bewoner gaat in contact- en druppelisolatie:

De familie van de betrokken bewoner wordt telefonisch op de hoogte gesteld.

Bezoek kan enkel in overleg en na een telefonische afspraak met de hoofdverpleegkundige of de dienst plaatsvinden. Persoonlijk beschermingsmateriaal voor tijdens het bezoek kan bij aanvang van het bezoek opgehaald worden in de verpleegpost alsook de correcte instructies betreffende het aan- en uittrekken worden meegegeven.

Bezoek is nog steeds onbeperkt mogelijk tussen 8.00 uur 's morgens en 20.00 uur 's avonds, maar enkel nog op afspraak. De bewoner mag hierbij de kamer niet verlaten.

Bewoners van de residentie waarbij 1 bewoner positief testte (= hoog risicocontacten)

Alle bewoners van deze residentie gaan in kamerisolatie, de dienst brengt de familie hiervan op de hoogte. Een PCR-test wordt afgenomen. Indien het resultaat negatief is:

Gevaccineerde bewoners:

Overgang naar de groene fase, met het verschil dat de bewoner de residentie niet mag verlaten tot het resultaat van de 2de test gekend is en negatief is.

Niet-gevaccineerde bewoners:

Kamerisolatie aanhouden tot het resultaat gekend is van de 2e test, die op dag 7 plaatsvindt. Tot dan mag geen enkele bewoner de residentie verlaten, uitgezonderd om dringende medische redenen.

Bezoek is onbeperkt mogelijk tussen 8.00 uur 's morgens en 20.00 uur 's avonds. Er mogen maximum twee personen op de kamer, in de gemeenschappelijke ruimtes is geen bezoek toegelaten. Tot het negatief resultaat van de 2e test gekend is, is het onmogelijk om de residentie te verlaten.

RODE FASE:

RODE FASE = ALARMFASE = MEERDERE BEWONERS EN/OF MEDEWERKERS ZIJN BESMET MET COVID-19 OP DE RESIDENTIE

Bewoner test positief op corona of heeft symptomen

- Bewoner gaat in contactdruppel isolatie:

De familie van de betrokken bewoner worden telefonisch op de hoogte gesteld.

Bezoek kan enkel in overleg en na een telefonische afspraak met de hoofdverpleegkundige of de dienst plaatsvinden. Persoonlijk beschermingsmateriaal voor tijdens het bezoek kan bij aanvang van het bezoek opgehaald worden in de verpleegpost alsook de correcte instructies betreffende het aan- en uittrekken worden meegegeven.

Bezoek is nog steeds onbeperkt mogelijk tussen 8.00 uur 's morgens en 20.00 uur 's avonds, maar enkel nog op afspraak. De bewoner mag hierbij de kamer niet verlaten.

Bewoners van de residentie waarbij meerdere bewoners/medewerkers positief testten (= hoog risico contacten)

- Alle bewoners van deze residentie gaan in kamerisolatie, de dienst brengt de familie hiervan op de hoogte. Een PCR-test wordt afgenomen. Indien het resultaat negatief is:

Gevaccineerde bewoners:

Overgang naar de groene fase, met het verschil dat de bewoner de residentie niet mag verlaten tot het resultaat van de 2de test gekend is en negatief is.

Niet – gevaccineerde bewoners:

Kamerisolatie aanhouden tot het resultaat gekend is van de 2e test, die op dag 7 plaatsvindt. Tot dan mag geen enkele bewoner de residentie verlaten, uitgezonderd om dringende medische redenen.

Indien er nog positieve resultaten opduiken na de 2e testafname op dag 7, zal er uit voorzorg een globale testing afgenomen worden van alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers.

Bezoek is onbeperkt mogelijk tussen 8.00 uur 's morgens en 20.00 uur 's avonds. Er mogen maximum twee personen op de kamer, in de gemeenschappelijke ruimtes is geen bezoek toegelaten. Tot het negatief resultaat van de 2e test gekend is, is het onmogelijk om de residentie te verlaten.

In de kijker: dag van de vrijwilliger

5 december is de internationale dag van de vrijwilliger.
Dé dag om onze vrijwilligers in de bloemetjes te zetten.
Want wat zijn we **blij** met hen, **dankbaar** voor hen, **trots** op hen!



PS: ook de Sint was onze vrijwilligers niet vergeten...



Jarigen januari & februari

Wij wensen al onze jarige bewoners een hele fijne verjaardag en van harte proficiat.

Januari

za 1	Annie Declerck (Langs de Kade)
di 4	Gisèle Salenbier (La Luna)
vr 7	Mariette Leye (Morgendauw)
di 12	Julien Debergh (Oasis) Jenny Legein (Avondrood)
wo 13	Walter Verplancke (Avondrood)
do 20	Fernand Robyn (Laura) René Vieren (Oasis)
zo 23	Maria Goens (La Luna)
za 29	Maurits Durie (Langs de Kade)
zo 30	René Coulier (Oasis)

Februari

do 2	Simonne Deschodt (Avondrood)
zo 5	Maria Hommey (Langs de Kade)
ma 6	Raymond Kerckaert (Morgendauw)
wo 8	Simonne Deckers (Langs de Kade)
do 9	Regine Balduck (Avondrood)
za 11	Ivonne Kuylle (La Luna)
ma 13	Joël D'Ooghe (La Luna) Yvonne Spriet (Oasis)
ma 20	Raoul Keirsebilck (Avondrood)
wo 22	Marie-Thérèse Bossuyt (Laura) Emilienne Van Melkebeek (Oasis) Dorothea Verleene (Oasis)
do 23	Marie Cordier (La Luna)
vr 24	Marc Vercauteren (Oasis)
za 25	Yolanda Rabaey (Oasis)
ma 27	Godelieve Rolly (Morgendauw)

Onze covermodellen

Op de cover zien we 3 bewoners van residentie Dageraad. We waren wat nieuwsgierig en stelden hen even enkele vragen.



Trees Demyttenaere
95 jaar



Fernande Vanhove
91 jaar



Suzy Camerlynck
90 jaar

Fernande Vanhove

Waar heb je gewoond?

Ik ben een echte Veurnaar! Ik ben hier geboren, tijdens de boetprocessie. Ze moesten de dokter zelfs uit de processie halen om mijn geboorte te begeleiden. Mijn hele jeugd woonde ik in Veurne, samen met mijn ouders en broer en zus. En eigenlijk spendeerde ik ook de rest van mijn leven hier, met uitzondering van een periode van 5 jaar waarin we in Beveren Aan De Ijzer woonden.

Wat was je beroep?

Mijn man was zelfstandige in garage Peperstraete. Ik deed er het bureauwerk en zorgde voor de kinderen. Jammer genoeg kwam mijn man op 39-jarige leeftijd te overlijden. Nadien kon ik de garage niet verder zetten. Gelukkig kon ik op mijn moeder rekenen voor de kinderen en kon ik in de spinnerij in Veurne terecht als bediende. Daar bleef ik tot aan mijn pensioen. Het was een goede werkplek, met een begane directeur, meneer Minnes, en lieve collega's. Dankzij dat werk konden mijn kinderen uiteindelijk de stiel leren waarvoor ze gekozen hadden. Onze oudste zoon ging na het college naar de zeevaartschool, want

hij wou zeekapitein worden. Onze tweede zoon ging naar de vissersschool in Oostende en de jongste naar de beenhouwersschool in Diksmuide.

Wat was je kinderdroom?

Als kind wou ik vooral spelen, ik had geen grote dromen. Later hoopte ik op een mooi gezin, liefst met dochters. Je kan het al raden hé, natuurlijk kreeg ik 3 zonen.

Wat is je grootste talent?

Vroeger was kantklossen een hobby van me. Ik ben er veel mee bezig geweest, zowel thuis als in clubverband. Nu maak ik graag kruiswoordraadsels, dat houdt de geest scherp.

Wat is jouw favoriete muziekgroep?

Ik luister graag naar klassieke muziek, of naar Vlaamse zangers zoals Will Tura. Ik mag hem zeker niet vergeten, want ik heb hem goed gekend. Zijn zus en ik zijn even oud. Ook zijn vader zag ik als kind regelmatig, wanneer hij eentje kwam drinken in café De Nieuwstad, dat mijn moeder uitbaatte.

Wat betekent het WZC Ter Linden voor jou?

Ik ben hier eigenlijk wel graag. Ik wou nooit ten laste komen van mijn kinderen, dus ik ben blij dat ik de stap heb gezet om naar hier te komen. Ik hoorde op voorhand veel goede dingen over Ter Linden en ik vertel zelf ook goede dingen verder. De mensen zijn hier vriendelijk, we worden goed verzorgd, ik heb een mooi uitzicht vanuit mijn kamer en we krijgen lekker eten. Wat zou ik nog meer willen?

Trees Demyttenaere

Waar heb je gewoond?

Ik ben geboren in 1926, in Moorslede. Daar heb ik ook lang gewoond, samen met mijn broer en 4 zussen. In '39 verhuisden we uiteindelijk met het gezin naar Veurne. Daar ben ik nadien steeds gebleven. Ik was winkelierster in de kruidenierszaak in de Noordstraat 49 hier in Veurne, die ik samen met mijn winkelmeisje open hield. Daar woonde ik ook.

Wat is je grootste talent?

Tijdens mijn schoolcarrière blonk ik uit in rekenen, maar tijdens de oorlog lieten mijn ouders me naar huis komen uit het pensioonaat, om te gaan werken. Ik was toen amper 14 jaar. Nadien had ik niet echt tijd voor hobby's, talenten of grote dromen, want er moest vooral

gewerkt worden. Wel heb ik jaren in een koor gezeten, als sopraan. Die hoge noten haal ik nu niet meer, maar ik geniet nog steeds van muziek en zang. Mijn radio staat regelmatig aan. Ik luister dan vooral naar klassieke muziek. Toen ik op pensioen was, nam ik wel de tijd om wat te reizen. Ik deed verschillende kleine trips en ben ook in Amerika, Indië en Jordanië geweest.

Wat betekent het WZC Ter Linden voor jou?

Ik woon hier nog maar een aantal weken, het was voor mij een nodige oplossing, want thuis blijven lukte niet meer. Ik moet het aanvaarden, maar ben eigenlijk wel tevreden. Ik ontmoet hier veel vriendelijke mensen.

Suzy Camerlynck

Als kind groeide ik op in Proven, samen met mijn 4 zussen en 3 broers. Mijn ouders hadden er een boerderij met dieren (melkkoeien, varkens en twee paarden), maar ook met nijverheidsvruchten. We sleten dan ook vele uren op het hof, om te helpen met het vlas en de hoppe. Nadat ik huwde met Gery, woonde ik in Adinkerke, waar ik een buurtwinkel open hield. In 1958 kwam ik uiteindelijk in Veurne wonen. Nadat Gery kwam te overlijden, woonde ik even alleen met mijn 4 zonen Johan, Dirk, Luc en Patrick. Nadien had ik het geluk een lieve man te leren kennen, waarmee ik opnieuw in het huwelijksbootje stapte. Hij had al een dochter Carine en samen kregen we nog een zoon Karel.

Op de markt in Veurne baatten we het hotel/restaurant/taverne 'Belfort' uit. We hadden er 10 kamers en na de verbouwingen ook 2 feestzalen, met een capaciteit voor 150 personen. We hadden dan ook een chef-kok, receptioniste en enkele diensters en serveersters in dienst. Ik genoot ervan mensen hartelijk te ontvangen, hen een leuke tijd te bezorgen en lekker eten voor te schotelen. Ook nu vind ik het sociale contact aangenaam hier in Ter Linden en geniet ik van de babbels met mijn tafelgenoten. Het is een leuke groep. Ik ken hier geen verveling, vertoef in goede compagnie en krijg lekker eten.

Ter Linden nieuwtjes

Seniorenweek

De week van 15 november staat in Vlaanderen bekend als 'seniorenweek'. Wij maken van die week gebruik om alle bewoners eens extra in de watten te leggen. Dit jaar stelden we zelfs een twee weken durend programma op, met voor elk wat wils!

Hét hoogtepunt was ons eigen filmfestival. Onze bewoners sierden de rode loper met hun stijlvolle aanwezigheid. Dankzij enkele modieuze acteurs als partners, kon ook Film Fest Ter Linden zich in een elegant jasje hullen.

Natuurlijk mocht de uitreiking van de Oscar-Award niet ontbreken. Bij ons werd voor een vrouwelijke versie gekozen en werd de Linda-Award uitgereikt.

Na de passage en fotoshoot op de rode loper ging een filmvertoning door. De bewoners van de afdelingen Avondrood, La Luna en Dageraad genoten van 'Windkracht 10', de bewoners van Oasis van 'North by Northwest'. Naast de spraakmakende film werden ook een drankje en enkele hapjes aangeboden.

En de bewoners hadden er allemaal zin in...







Gedurende de twee weken stond voor alle afdelingen een kaasplank én dessertbuffet op het programma. Een mooi gepresenteerd bord vol lekkers, daar zegt nu eenmaal niemand nee tegen!



WEEK VAN DE SENIO

Wist je dat:

Oude kaas pas oude kaas is, als het 12 maanden gerijpt is?
Er wel 300 verschillende soorten Belgische kazen zijn?
Gerijpte kaas een bron is van vitaminen B12 en B2?
Voor 1 kilo kaas, 10 liter melk nodig hebt?



Ook de groeps-gymnastiek werd overal in een leuk jasje gestoken. Zo kwam op residentie Dageraad Jane Fonda op bezoek en verstoppen ze zich op La Luna onder een parachute.



Tot slot werd ook de wekelijkse bingo eenmalig vervangen door een muzikale bingo. In plaats van de klassieke getallen, konden de bewoners hun bingo bij elkaar sparen door muzikale klassiekers te herkennen.

Sint op bezoek

Zoals elk jaar kwam begin december hoog bezoek naar het woonzorgcentrum. De Sint verraste onze vrijwilligers, medewerkers en bewoners met lekkers. Bovendien wist hij over een aantal bewoners wat interessante weetjes. Hier en daar kende hij zelfs wat pittige details...

Naast chocolade bracht de Sint dit jaar ook voor op elke afdeling enkele nieuwe gezelschapsspelletjes mee.





Bewonersraad

Op elke residentie wordt jaarlijks een bewonersraad georganiseerd. De voorbije maanden vonden de bewonersraden van Dageraad, Laura, La Luna en Avondrood plaats. Het is een namiddag waar we onze bewoners aan het woord laten en luisteren naar hun wensen en verlangens. We laten ook steeds een bepaald thema aan bod komen, zoals de kinesitherapie. Om richting te geven aan onze bewonersraad, zetten we enkele agendapunten vast.

Themabesprekingen

Op residentie Avondrood wordt de zithoek uitgebreid, doordat de televisie naar daar verhuisd wordt. Zo kan er nog veel meer gebruik gemaakt worden van de gezellige zithoek. Ook op residentie La Luna hebben ze er sinds dit jaar een open haard.

Op elke afdeling is een kinesist aanwezig. Op La Luna is dat Sofie, die elke voormiddag kine geeft aan de bewoners. Zij biedt oefeningen aan op

maat en vraag van de bewoner. Dit kan gaan over oefeningen voor de armen, voor de benen, gangrevalidatie, massage,... Bovendien is er elke woensdagvoormiddag groepsgymnastiek en is er op maandagnamiddag wandelclub. Bij slecht weer wordt dit vervangen door netbal.

Voeding

Het leven is meer dan eten en drinken, maar dat wil niet zeggen dat we graag wat extra aandacht besteden aan dit thema. De bevindingen van de bewoners worden dan ook zeker in acht genomen. Uit de verschillende bewonersraden kwam naar voren dat er over het algemeen tevredenheid is over de maaltijden. Verse tongen of entrecote met frietjes, koeientong, konijn en asperges zouden nog wel eens gesmaakt worden. Een groot succes zijn ook steeds de garnaalkroketten, de eitjes bij het ontbijt en de kaas- en wijnavond. Bij de laatstgenoemden wordt er ook wat meer tijd uitgetrokken voor de maaltijd, wat voor een gezellig samenzijn zorgt. Op alle afdelingen gaven de bewoners aan daar met volle teugen

van te genieten. Sommigen zien het uur voor het middagmaal en af en toe de pannenkoeken als avondmaal als een minpuntje.

Activiteiten

Corona was ook het voorbije jaar niet weg te denken en had ook invloed op het activiteiten aanbod. Zo gingen de daguitstappen in kleine groep door en zijn overkoepelende activiteiten al een tijdje niet mogelijk. Toch stond er ook heel wat leuks op het programma, zoals bingo, zangnamiddagen, dansnamiddag, vogelpiek,... De themadagen rond de Tour de France, de dierenweek en het filmfestival waren ook een voltreffer.

Kerstcadeautjes

De kerstperiode staat gelijk aan lichtjes, versiering en gezelligheid. Het zorgt ook voor een moment om even stil te staan bij het voorbije jaar en al eens te denken aan het komende jaar. Een moment om dankbaar te zijn, voor wat we hebben en vooral ook voor elkaar. Die dankbaarheid voor elkaar symboliseerden we in de inkom, door alle bewoners 'in de boom te hangen'. Niet letterlijk natuurlijk, maar de bomen werden versierd met 153 kerstballen, exact het aantal bewoners van WZC Ter Linden. Vonden jullie je eigen naam al in de boom?



Ook op de residenties brachten we de kerstsfeer binnen en creëerden we enkele prachtige winterse taferelen.



De kerstbomen spelen hierbij een centrale rol. Jaarlijks leggen we voor iedereen een cadeautje klaar onder de kerstboom. Dit jaar konden de bewoners kiezen tussen een bierpakket, verzorgingsproducten, chocolade of een bon van de brasserie. Zo is er voor elk wat wils en kunnen we met een glimlach het nieuwe jaar tegemoet.



Accordeonoptreden

We hadden jullie dit jaar willen verrassen met een optreden van het Plovikoor. Maaaaaar... doordat de coronamaatregelen opnieuw aangescherpt werden, konden we dit niet laten doorgaan.

Niet getreurd, uitstel is geen afstel! Bovendien maakten we er alsnog een leuke namiddag van, want ook de 'Beauvoordse Vedetten' stonden te springen om ons een muzikale namiddag te bezorgen. Met hun accordeon bij de hand kwamen ze op elke afdeling langs om er een aantal kerstklassiekers te spelen.

De live muziek zorgde hier en daar voor kippenvel en ontroering. Er werd ook gedanst en duchtig meegezongen. Voor herhaling vatbaar dus!

Bedankt Marleen en Rita!



Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia blaast volgend jaar 200 kaarsjes uit. Na een muzikale optocht door de Veurnse straten wachtte hen in november al een feestelijke ontvangst. Ook Maurice mocht hierbij aanwezig zijn, als erelid van de harmonie.

In 1822 ontstond de Koninklijke Harmonie uit een zangvereniging die jaarlijks moest optreden voor de baljuw en schepenen in het Landhuis onder de Ceciliatoren. De harmonie heeft dan ook een rijk verleden met veel traditie. Elk jaar in de tweede helft van november wordt de patroonheilige Sint-Cecilia gevierd, en wordt het vaandel afgehaald ten huize van de voorzitter. Aansluitend worden verdienstelijke muzikanten gehuldigd.

Door de coronamaatregelen bleven de VLAMO-eretekens (VLAMO = Vlaamse Amateurmuziekorganisatie) voor verdienstelijke muzikanten een jaartje langer opgeborgen. Daarom kregen dit jaar maar liefst twintig leden van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia een

We herkennen Maurice vooraan, zittend met zijn trommel.

Foto: Myriam Van den Putte - ApartinMedia

eretekens. Maurice kreeg zijn laatste ereteken in 2007, naar aanleiding van '70 jaar muzikant'. In 1937 sloot hij zich aan bij de Koninklijke Harmonie. Hij was toen 15 jaar.



Maar ook al is Maurice ondertussen geen actief lid meer van de Harmonie, haalt hij ten gepaste tijde graag nog eens zijn trommel boven. Zo ook met zijn verjaardag, toen hij samen met zijn zoon een optreden gaf voor de medebewoners.



Morgendauw nieuwtjes

Wat een ervaring!

Regelmatig gebeuren er aankopen voor het woonzorgcentrum. Dit meestal bij groothandelaars of online, maar af en toe plannen we ook een echt winkelbezoek in. Deze keer hadden we wat spulletjes nodig van Ikea. Enkele bewoners kregen de kans om mee te gaan naar de gigantische winkel.

We deden een wandeling doorheen de showroom. Joanna wist ons te vertellen er vroeger nog geweest te zijn met haar dochter, om haar kot in te richten. Ondertussen konden we al heel wat artikelnummers noteren, zodat we achteraf onze spullen in het magazijn konden uitzoeken. Maar voor we dit deden, bezochten we eerst nog het Zweeds restaurant, waar we heerlijke Zweedse balletjes, kottbullar, konden eten.

Dan begon het grote werk; alle spullen verzamelen. Twee grote karren kregen we gevuld! Gelukkig lag alles binnen handbereik, want we keken onze ogen uit tussen de hoge rekken in het magazijn. Daarna nog alles inladen in de auto en terug richting de kust. Je kan het misschien wel al raden: moe, maar voldaan, kwamen we terug thuis!





Kerstontbijt

Rustig wakker worden en met je voeten onder tafel kunnen schuiven, heerlijk toch? Zeker wanneer er een uitgebreid kerstontbijt staat te wachten. Een glaasje cava of vers appelsap, een omelet met of zonder spek, een pistolet of croissant, fruitsalade of chocolade,... Er was werkelijk voor iedereen wat!

Mmm, de geuren, de kleuren, het gezellig samen zijn. Dat is waar kerst om draait. We genoten dan ook met volle teugen, met een muziekje op de achtergrond en een lach op ons gezicht.

Voor elke bewoner lag er bovendien een pakje onder de boom. Ze werden verrast met verzorgingsproducten, streekbieren, een bon van de brasserie of chocolade.

Afsluiten deden we met een mooie boodschap: "Als ik een wens mag doen voor het nieuwe jaar, dan wens ik dat we samen zijn, gezellig bij elkaar."

Fijne kerst en gelukkig nieuwjaar!



Avondrood nieuwtjes

Wafelbak

We houden allemaal van vers gebak en zoete dingen. Iedereen hielp dan ook graag een handje mee om vanillewafels te bakken. Wat een teamwork! De dames, maar ook de mannen stonden te popelen om mee te helpen. Zo was het in 1..2..3... smullen!



Sinterklaasbingo

Het bingoseizoen is al even van start. Elke dinsdagnamiddag wordt er bingo gespeeld op de afdeling. Met een volle rij en een volle kaart vallen er punten te verdienen. Aan het eind van het bingoseizoen worden de punten samengeteld en de prijzen uitgereikt.

Maar het moet niet altijd voor punten zijn dat we spelen en daarom organiseerden we eens een echte "Sinterklaasbingo". Je kon niet alleen punten verdienen, maar ook wat lekkers; zoals 'nic nacjes' en 'guimauves', beter bekend als 'Mariasnoepjes'.

Er waren een aantal extra deelnemers aan deze bingo, hoe zou dat toch komen?



Kerstfeestje

"It's beginning to look a lot like Christmas..."

Op onze residentie pronken verschillende kerstbomen. De lichtjes fonkelen aan het plafond, het haardvuur knettert. Kortom, de kerstsfeer zit er al goed in. Naar jaarlijkse traditie kon ons kerstfeestje natuurlijk niet ontbreken. Gezellig samen aan tafel, genieten van een tas koffie, kerstmuziek op de achtergrond... We startten de namiddag met een lekker dessertbord. Na het dessert draaiden we het volume wat hoger en zongen we uit volle borst mee met "Oh dennenboom, Stille nacht, Jingle bells,...".

Een kerstfeestje zou niet compleet zijn zonder cadeautjes. Alle bewoners werden verrast met een leuke attentie zoals chocolade, streekbier of verzorgingsproducten. Alleen maar blij gezichten. Want zeg nu zelf, wie vindt cadeautjes nu niet leuk?

Het was een geslaagde namiddag vol sfeer en gezelligheid. Laat dat nieuwe jaar nu maar komen!



Gezelligheid troef

Ondertussen zijn de bladeren van de bomen gevallen en is het koud buiten. Het is duidelijk dat de herfst al even in het land is. De winter staat ondertussen voor de deur en de Sint is alweer uit het land. Dat betekent maar één ding: tijd om de lichtjes uit te halen!

Nu het buiten vroeg donker is, brengen we wat extra licht naar binnen. We maken het graag gezellig tijdens deze koude winterdagen. Niet alleen de kerstbomen sieren onze residentie, maar ook ons haardvuur. We bouwden zelf een haardvuur na uit hout en op een tv-scherm



speelt een "echt haardvuur" af. Het verschil is nauwelijks te zien. Ons haardvuur kreeg een mooie plaats bij de kerstboom. Het is er nu gezellig vertoeven, sfeer op en top.

Laura nieuwtjes

Zelfgemaakte kerstkaartjes

Op residentie Laura waren we tijdens de eindejaarsperiode druk in de weer om kerstkaartjes te maken. Met een beetje papier en aquarelkrijtjes maakten enkele bewoners de prachtige kaartjes. Deze werden nadien door alle bewoners verstuurd naar hun dichtstbijzijnde familieleden. Want wat is er leuker dan tijdens de laatste weken van het jaar een mooie wens te ontvangen voor wat nog komen zal....



**Op naar een leuk, mooi,
liefdevol 2022!**

Kerstfeestje

Ook op residentie Laura plannen we in december steevast een kerstfeestje. . We vierden dit allemaal gezellig samen in de namiddag met een accordeonoptreden. De echtgenoot van een collega kwam het gezellig maken door met de accordeon leuke deuntjes te komen spelen. Waarvoor dank!

Aansluitend was er een heerlijk dessertbuffet. Het keukenteam zorgde voor heerlijke toetjes, met voor elk wat wils. Ondertussen kregen alle bewoners ook hun kerstcadeautje.

Het voltallige team wenst jullie allemaal een goed einde jaar toe.



Pronken met de zelfgeschilderde zijden sjaals



1 jaar later

Op residentie Oasis wordt dezer dagen zeer veel gereflecteerd naar dezelfde periode vorig jaar. Steeds weer is er opluchting wanneer een dag of activiteit “normaal” is kunnen verlopen. Want wanneer we terugblikken naar vorig jaar, moeten we concluderen dat er toen zeer veel mooie en minder dagdagelijkse activiteiten in het water zijn gevallen.

De eerste quarantaineperiode vorig jaar liep voor Oasis gelijk met de week van de senioren. Dat betekende dat de bewoners de feestmaaltijd op hun eigen kamer moesten

nuttigen en dat de activiteiten werden geschrapt. Echt gezellig was dat niet, maar gelukkig werd de moraal toen hoog gehouden en maakten we er het beste van. Ook dit jaar kwam het beestje gevaarlijk dichtbij. Overal in de streek steeg het aantal besmettingen en met een bang hart begonnen we aan de 14-daagse seniorenweek. Wat waren we opgelucht dat het hele programma voor onze afdeling kon doorgaan zoals gepland! Of toch bijna...

We mochten de week starten met het filmfestival. Er was een feestelijk onthaal voor de genodigden op de rode loper, mét fotoshoot. Naar aloude traditie werd er bij

de mooie -doch lange- retrofilm een hapje en een drankje geserveerd. Zoals het in de herfst en winter betaamt, was de kou wel al alom aanwezig, helaas ook in de cinemazaal. Je hart verwarmen kon gelukkig aan die knappe Garry Grant en de beeldschone Eva Marie Saint. Helaas verspreidde deze warmte zich niet verder over ons lichaam en werd er gedepanneerd met een dekentje... of 2



Verder werden we nog verwend met een mooi afgewerkte kaastafel. Heerlijk!

En wanneer op dinsdag de bingo anders werd aangekleed, was het hek van de dam. Er werd zo lustig meegezongen met de nummers van de muziekbingo dat men vergat om een blokje op zijn kaart te leggen. Menig volle rij is verloren gegaan... Het zal ons een worst wezen!

Op donderdag mocht het afsluitende dessertbuffet nog plaatsvinden, ondertussen alweer verstrengde maatregelen en de Thé Dansant... werd uitgesteld tot nader order.

Wij volgen vol verwachtingen de richtlijnen van onze directie. Wanneer de volgende versoepelingen een feit zijn, zal de reden tot feest weer des te groter zijn! Ondertussen kruisen we onze vingers en hopen we dat ook Kerst en Nieuw hun gewone rustige of prettig hectische gang kunnen gaan.

Tegen het ter perse gaan van dit artikel zullen de feestdagen al voorbij zijn. Niettemin en recht vanuit ons hart schenken we jullie nog de volgende wensen:

Fijne feestdagen

Ik wens je een jaar zonder zorgen tegemoet
met vriendschap in overvloed
en elke dag een dosis geluk,
zo kan het nieuwe jaar niet meer stuk.

Wol vervilten

Vilten is een leuke hobby die steeds populairder wordt. Je kunt er de leukste dingen mee maken zoals bloemenbroches, juwelen, kaarten, landschappen,...

Vilten is in feite niet moeilijk, maar wel wat arbeidsintensief. Door de combinatie van soppen, warmte en wrijving kan wol vervilten. Voor de natteteknik gebruik je Marseillezeep, warm water, noppenfolie en verschillende kleuren vilt. Het wrijven en de combinatie van het warme water en de Marseillezeep ervaren de bewoners als rustgevend. Na de activiteit keerde iedereen bovendien met zachte handen terug.



Plaatjes zonder praatjes





Veurne weetjes

Uitstekend Veurne!

Eind november mochten we kennis maken met de nieuwe huisstijl van Stad Veurne. Een eenvoudig, fris en opvallend logo dat de stad moet doen uitsteken. Want ja, we mogen ermee stoefen! Achter het logo gaat een rijk verhaal schuil.



De Cirkel

Veurne kent haar ontstaan op het einde van de 9e eeuw. Waar nu het Stadspark ligt, werd toen een perfect cirkelvormige ringwal gebouwd, waarbinnen de bewoners uit de omgeving bescherming vonden tegen de invallen van de Vikingen. Rond de ringwal groeide Veurne in een cirkelvormig stratenpatroon.

De cirkel is ook een abstracte figuur en kan doen denken aan twee handen die je beschermen, of een figuur die ons allemaal omarmt. Want we worden hier geboren en we worden hier heel erg oud. Onze volledige levensweg kunnen we binnen onze stad meemaken.

De cirkel, dat is ook een O van ondernemen. Honderden ondernemers zorgen voor een economische motor die de stad vooruitstuwten die flink wat jobs oplevert. Wist je bijvoorbeeld dat Veurne een tewerkstellingsgraad heeft

van 115 procent? Dit betekent dat er op 100 inwoners maar liefst 115 werkende mensen zijn. Dit is uniek in België!

Het kruispunt

De ringwal had vier toegangswegen die elkaar precies in het midden kruisten en loodrecht op elkaar stonden. Nu is Veurne de plek waar de N8 en de E40 elkaar kruisen, waar zee en polder elkaar ontmoeten, waar Westhoek en Westkust samenkomen, waar jong en oud de handen in elkaar slaan, waar een rijk verleden en innovatieve toekomst naast elkaar liggen.

Het nieuwe groen

In het logo wordt rekening gehouden met het historische groen dat in het wapenschild van de stad terug te vinden is (een klaverblad in een zwarte leeuw). De nieuwe pasteltint is een symbolische mengeling tussen de groene polders met het blauw van water. Veurne-centrum wordt omrand door heel wat waterlopen en er zijn de vele grachtjes en vaarten die kriskras door ons grote groene landbouwgebied trekken. Het accentueert ook onze ligging tussen Westkust en Westhoek.

Hier rijpt talent, van 't kleutertje tot student.

Hier krijg je kansen.

Hier grijpen ze kansen.

Hier zien we de kracht van de vorige generaties.

Hier groeit die kleine cirkel steeds verder.

En hier, dat is... Uitstekend Veurne!

Het wapenschild van Veurne

Ken je het officiële wapen van onze stad? We zien een gouden leeuw met op de borst een groen klaverblad.

Veurne werd aan het einde van de 12e eeuw een stad. De zegels (een waarborg om de echtheid van documenten aan te tonen) toonden in de 13e eeuw een plant of bloem en de tegenzegels een leeuw. Vanaf de 16e eeuw was de leeuw helemaal zwart met een groen klaverblad op de borst.

In 1818 kreeg de stad officieel de zwarte leeuw met de groene klaver, maar met ten onrechte een rode tong en een markiezenkroon. Dat bleef zo na de Belgische onafhankelijkheid. Pas in 1986 verdween de rode kleur van de tong en werd de Franse Oorlogsmedaille toegevoegd, die de stad in 1919 ontvangen had. De markiezenkroon bleef op aandringen van de gemeenteraad wel bewaard.



Je zie van Veurn o j' e muuliege *Veurns* klapt

Leeënn is sjcha of sjchande

Hiermee raad je iemand aan nooit iets te lenen van een buurman of een vriend

Je ku gin pèèrd te loope besloan

Alles moet op tijd en stond gebeuren

Kom moa binn, je moet ieër nie werkn

Een leuke uitnodiging ...

Wanneer mensen zeuren over het regenweer, kun je opbeurend zeggen:

Je moe doeën lik in Brugge, loatn reegn!

Achter nuus zien 't oal krullekopr

Wordt gezegd om iemand aan te moedigen van het leven te genieten

E goe verstoander e mor en oaf wooërd nooëdieg

Eén kleine aanwijzing volstaat om iemand op de hoogte te brengen

Der zien nog katsjes die mèèk meugn, wi

Anderen willen ook wel eens van een buitenkansje profiteren

Nieëtn zegn is zwiagn

Een gouden raad...

't Zien meeër mènensjchn die misn dan enn die pish

Wordt gezegd om een misverstand te vergoelijken

Subsidie voor Veurns onroerend goed

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor drie restauratieprojecten in onze stad. De Vlaamse Overheid zorgt zo voor een premie van 306.713,95 euro.

De bewaarde dorpskom van Houtem heeft een 18de-eeuwse configuratie met de Kerkhoek die om de kerk heen loopt. Deze 19de-eeuwse weg werd gedeeltelijk heraangelegd en nu volgt de voltooiing van het historisch herstel.



In Huis Claus in het Stadspark werkt de Sociale Dienst en vind je sociale kruidenier DiVers. Het pand voldoet niet meer aan de minimale eisen van comfort en energie en zal worden gerenoveerd. Het gebouw is als voormalige conciërgewoning een onderdeel van het historische stadhuis op het Heldenplein.



Dit neoclassicistisch herenhuis dateert uit 1869. Het heeft een binnentuin, omsloten door een tuinmuur, paardenstallen, wagenhuis en een hondenkennel. Ook het eclectisch interieur op de gelijkvloerse verdieping is goed bewaard. Het herenhuis wordt gerestaureerd en verbouwd tot een meergezinswoning met op elke verdieping één appartement. Wist je trouwens dat de eigenares ook nog in WZC Ter Linden heeft gewoond?

Herdenking van oorlogsslachtoffers in Eggewaartskapelle en Veurne

Op zondag 14 november werd de traditionele Remembrance Day/Jour du Souvenir georganiseerd in Eggewaartskapelle en Veurne. In Eggewaartskapelle werd de Lancaster bommenwerpercrash in 1944 herdacht, terwijl in Veurne de Operatie Dynamo van 80 jaar geleden in de kijker stond.



De straatnaam: Zwarte Nonnenstraat

De kasseien, de historische gevels, de nabijheid van het stadspark,... pittoresker dan de Zwarte Nonnenstraat wordt het niet! Wist je trouwens dat deze straat nog andere namen had? Ooit was het 'Achter den Burcht' en 'Langestraat'. De huidige straatnaam kwam er door de aanwezigheid van het klooster van de Zwartzusters. Deze begijnenorde is in de 14e eeuw ontstaan. In de beginjaren hielden de zusters zich vooral bezig met het verplegen en begraven van arme zieken zoals melaatsen en pestlijders. Aan het einde van de 18e eeuw bezetten de Fransen onze gewesten en slaan aan het plunderen. Ook het klooster van de Zwartzusters in Veurne ontsnapt niet aan hun blinde woede tegen de godsdienst. In 1796 keurt het Franse Revolutionair Bewind een besluit goed tot afschaffing van alle kloosters. Alle gebouwen en bezittingen worden openbaar verkocht.

In het begin van de 19e eeuw bleef er maar één zuster over om naar het totaal verwoeste klooster te kijken. Samen met pastoor Rousseeuw schrijft ze een brief naar de bisschop van Gent om de toelating te krijgen een nieuw klooster op te starten. Langzaam groeit het aantal zusters en in 1822 krijgen ze de toestemming om een deel van hun voormalig klooster terug te kopen. Op het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt het klooster zwaar beschadigd. Gelukkig gaven de zusters toen les aan kinderen uit de frontstreek in Wulveringem en was er niemand aanwezig. Het klooster was in 1923 weer volledig hersteld. In de Tweede Wereldoorlog moesten de zusters vertrekken, zodat de Duitsers hun intrek konden nemen. Ze verhuisden hierdoor tijdelijk naar de Vleeshouwersstraat. In 2005 verlieten de laatste zusters de Zwarte Nonnenstraat om te verblijven in het nieuwe klooster in de Klinieklaan.

Ter Linden TV - kanaal 90

De programmatie voor kanaal 90 kan door omstandigheden altijd wijzigen.
Veel kijkplezier!

Vaste programmatie

maandag	13u - 16u30: Eurosongliedjes
dinsdag	13u - 16u30: zie wisselende programmatie
woensdag	13u - 16u30: zie wisselende programmatie
donderdag	13u - 16u30: Muziek uit de jaren '60 - '70
vrijdag	13u - 16u30: Anderstalige muziek
zaterdag	13u - 16u30: Franstalige muziek
zondag	13u - 16u30: zie wisselende programmatie

Wisselende programmatie

zo 2 januari	Placido Domingo
di 4 januari	Vienna Philharmonic orkest
wo 5 januari	Film: FC De Kampioenen
zo 9 januari	Le concert de Paris
di 11 januari	Will Tura
wo 12 januari	Elvis The Movie
zo 16 januari	Accordeonmuziek
di 18 januari	Bobbejaan Schoepen
wo 19 januari	Brouwerijen van Veurne
zo 23 januari	Klassieke gitaar
di 25 januari	Marva
wo 26 januari	Film Oesje
zo 30 januari	Panfluit muziek

Wisselende programmatie

di 1 februari	Jimmy Frey
wo 2 februari	Charlin Chaplin
zo 6 januari	Céline Dion
di 8 februari	Zjef Vanuytsel
wo 9 februari	Fim: Het gezin van Paemel
zo 13 februari	André Rieu: favorieten
di 15 februari	Miek en Roel
wo 16 februari	Film
zo 20 februari	Koningin Elisabethwedstrijd
di 22 februari	Louis Neefs
wo 23 februari	Film: Lassie
zo 27 februari	Carmina Burana

ma 3 januari	Zorgbib: residentie Dageraad - Morgendauw - Avondrood
di 4 januari	Nieuwjaarsdrink
wo 5 januari	Kerstfeestje residentie Dageraad
do 6 januari	't Kraam
vr 7 januari	Zorgbib: residentie Oasis - La Luna - Laura
do 13 januari	Kookatelier residentie La Luna
ma 17 januari	Zorgbib: residentie Dageraad - Morgendauw - Avondrood
di 18 januari	Italiaanse avond op residentie Oasis
vr 21 januari	Zorgbib: residentie Oasis - La Luna - Laura
do 27 januari	Kookatelier residentie Laura
ma 31 januari	Zorgbib: residentie Dageraad - Morgendauw - Avondrood
wo 2 februari	Poezienamiddag
do 3 februari	't Kraam
vr 4 februari	Zorgbib: residentie Oasis - La Luna - Laura
wo 9 februari	't Kraam trakeert residentie Dageraad - Laura
do 10 februari	Kookatelier residentie Dageraad
ma 14 februari	Zorgbib: residentie Dageraad - Morgendauw - Avondrood
	Valentijnsfilm
vr 18 februari	Zorgbib: residentie Oasis - La Luna - Laura
	Valentijnsfilm
ma 21 februari	Bewonesraad residentie Dageraad
wo 23 februari	't Kraam trakeert residentie Morgendauw - Oasis
do 24 februari	Kookatelier residentie Morgendauw
ma 28 februari	Zorgbib: residentie Dageraad - Morgendauw - Avondrood

Nieuwe bewoners

Sinds 5 november verblijft Robert Vannieuwenhuyze op residentie Dageraad in kamer 0.14. Robert is gehuwd met Huguette Brigou en was onderwijzer.



Lydie Sengier verblijft sinds 8 november op residentie Langs de Kade in kamer 0.12. Lydie is de weduwe van de heer René Desmet, samen hebben zij 2 kinderen en 6 kleinkinderen. Voor haar huwelijk was Lydie hoofd van een naai-atelier, later werd ze toegewijde huisvrouw en was zij zeer actief in het verenigingsleven. Zij houdt van naaien, breien en koken.



In kamer 0.15 op residentie Dageraad verblijven sinds 17 november Jerome Vanwachtendonck en Lea Depoorter. Samen hebben zij 4 kinderen, 6 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Jerome was vroeger werkzaam bij de Firmini in Duinkerke, Lea was seizoenarbeidster en huisvrouw. Zij houden van muziek luisteren, tv-kijken en onder de mensen zijn.



Op residentie La Luna verblijft sinds 18 november Romaan Laporte in kamer 2.14. Romaan is gehuwd met Mariette Vandevelde. Zij hebben 2 dochters en 1 kleindochter. Hij was vroeger metaalbewerker en is in zijn vrije tijd een fervente vinkenliefhebber.



Omer Versijck verblijft op residentie Dageraad in kamer 0.19 sinds 18 november. Omer is de weduwnaar van Liliane Dollez en had vroeger een meubelwinkel in de Panne. Hij was vroeger actief als voetballer bij KRC De Panne en houdt van vissen en wandelen met de hond.



Suzanna Goossens verblijft sinds 18 november op residentie Dageraad in kamer 0.29. Suzanne is een sportieve dame! Zij was vroeger leerkracht LO in de Rozenkrans in Oostduinkerke. Zij gaat nog dagelijks wandelen en houdt van lezen, vooral over de natuur en geschiedenis.



Sinds 22 november verblijft Maria Hommey op residentie Dageraad in kamer 0.17. Maria is de weduwe van Gerard Thieren. Samen hebben zij 7 kinderen, 15 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen. Maria was vroeger poetsvrouw en houdt van koken, kaarten en uit eten gaan.



Liliane van Vynckt verblijft sinds 25 november op residentie Morgendauw in kamer 1.45. Liliane is de weduwe van Ferdinand Claus, samen hebben zij 1 dochter. Liliane was vroeger naaister. Zij houdt van knutselen, meer bepaald poppen maken, keramiek, patchwerk en kaarten.



Sinds 10 december verblijft Yvonne Vanthuyne op residentie La Luna in kamer 2.26. Yvonne is weduwe en heeft 1 dochter. Vroeger was Yvonne kapster. Zij houdt van wandelen.



Nelly Vandermarliere verblijft sinds 14 december op residentie La Luna in kamer 2.12. Nelly is weduwe en wordt goed omringd door haar vriendin Nicole. Nelly is iemand die graag zorgt voor anderen, nu moet ze zelf verzorgd worden.



Gerard Develter verblijft sinds 16 december in kamer 3.07 op residentie Laura. Gerard is de weduwnaar van Agnes Jonckheere, samen hebben zij 4 kinderen, 4 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Vroeger was Gerard slager, hij houdt vooral van fietsen, wandelen en tv-kijken.



Paula Gouwy verblijft sinds 20 december op residentie Laura in kamer 3.11. Zij is de weduwe van Mauritius Ampoorter, samen hebben zij 3 kinderen, 7 kleinkinderen en 18 achterkleinkinderen. Paula werkte mee met haar man die kleermaker was. Zij houdt van manillen, tv-kijken en huishoudelijk werk.



Anna Delanghe verblijft sinds 21 december op residentie Laura in kamer 3.18. Anna is de weduwe van de Admand Vanhee. Samen hebben zij 6 kinderen, 9 kleininderen en 8 achterkleinkinderen. Zij houdt van bakken, dansen, kaarten, kruiswoordraadsels, vrienden ontvangen en een bezoekje brengen. Anna kijkt ook graag naar het programma Blokken op TV.

Sinds 27 december verblijft Angèle De Block op residentie Laura in kamer 3.12. Angèle is de weduwe van Leo Heyvaert, zij hebben 2 kinderen, 5 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Zij houdt van opera en alles in verband met de koningshuizen.



Ivo Bruneel verblijft op residentie Oasis in kamer 1.15, sinds 23 december. Ivo is gehuwd met Sonja Plancke, samen hebben zij 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Vroeger was Ivo werkzaam in een bank als bediende. Hij houdt van voetbal en sport kijken, hij is fan van Cercle Brugge, kaarten en biljart gaan kijken in de Zonnebloem.

Overleden bewoners

In de voorbije maanden november en december moesten wij afscheid nemen van deze bewoners:

- Georgette Marteel
- Lucienne Beckers
- Diane Florizoone
- Joceline Hullebrouck
- Joseph Maeren
- Agnes Vandecandelaere
- Nicole Blondeel

Ons medeleven gaat uit naar hun familie en vrienden.



Menu

Januari	za 1	Garnalenbisque / Parelhoen - gestoofd witloof - kroketten
	zo 2	Aspergesoep / Mosterdgebraad - boontjes - gratin aardappelen
	ma 3	Wortelsoep / Kaasburger - rode kool - aardappelen
	di 4	Erwtensoep / Gepaneerde vis - spinazie - puree
	wo 5	Bloemkoolsoep / Kalkoenfilet - seizoengroenten - gebakken aardappelen
	do 6	Broccolisoepp / Rundsstoofvlees - gegrilde tomaat - frieten
	vr 7	Uiensoep / Gebakken vis - preipuree
	za 8	Pastinaaksoep / Kalkoengebraad - groene kool - aardappelen
	zo 9	Witloofsoep / Cordon bleu - boontjes - pomme duchesse
	ma 10	Tomatensoep / Varkensblanket - wortelen - rijst
	di 11	Groentesoep / gehaktschotel - bloemkool - puree
	wo 12	Courgettesoep / Kipfilet - sla - frietjes
	do 13	Kervelsoep / Hamrol - witloof - puree
	vr 14	Pompoensoep / Vis van de dag - gestoofde groentenmengeling - aardappelen
	za 15	Kerriesoep / Aardeense burger - rode kool - puree
	zo 16	Broccolisoepp / Gebraad - peertje - kroketten
	ma 17	Knolseldersoep / Kalkoen cordon bleu - appelmoes - puree
	di 18	Uiensoep / Varkensstoofpotje - frieten
	wo 19	Tomatensoep / Braadworst - hutsepot
	do 20	Champignonsoep / Lasagne
	vr 21	Wortelsoep / Vis van de dag - gestoofde prei - puree
	za 22	Preisoep / Vogelnestje - vergeten groenten - aardappelen
	zo 23	Aspergesoep / Kipfilet - gestoofd witloof - aardappelwafeltjes
	ma 24	Courgettesoep / Stoofvlees - boontjes - aardappelen
	di 25	Pompoensoep / Visburger - sla - aardappelen
	wo 26	Groentesoep / vol-au-vent - frieten
	do 27	Kervelsoep / Jagerschotel - broccoli - puree
	vr 28	Bloemkoolsoep / Omelet - warme tomaat - gebakken aardappel
	za 29	Peterseliesoep / Witte worst - appelmoes - aardappelen
	zo 30	Tomaatsoep met balletjes / Ardeens gebraad - witloof - dennenappeltjes
	ma 31	Preisoep / Crepinette - rode kool met appeltjes - aardappelen

Februari	di 1	Ajuinsoep / Lasagne
	wo 2	Portugese soep / Kippenbout - witloofsla - frieten
	do 3	Knolseldersoep / Braadworst - spruitjes - aardappelen
	vr 4	Kippensoep / Visfilet - broccoli - puree
	za 5	Groentesoep / Boomstammetje - groene kool met spekjes - aardappelen
	zo 6	Broccolisoepp / Kalkoenpavé - perzik op sap - kroketten
	ma 7	Bloemkoolsoep / bloedworst - appelmoes - gebakken aardappelen
	di 8	Venkelsoep / vol-au-vent - frieten
	wo 9	Spinaziesoep / hamrol - witloof - puree
	do 10	Tomatencrèmesoep / Crepinette - wortelen - aardappelen
	vr 11	Courgettesoep / Gebakken vis - sla en tomaat - aardappelen
	za 12	Paprikasoep / Roomschiif - andijvie - aardappelen
	zo 13	Aspergesoep / Koetong in madeirasaus - champignons - kroketten
	ma 14	Pompensoep / Rundsvlees - boontjes - rijst
	di 15	Tomatensoep met balletjes / Vis - knolselderpuree
	wo 16	Erwtensoepp / Kipbil - appelmoes - frieten
	do 17	Broccolisoepp / Spaghetti bolognaise
	vr 18	Uiensoep / Ovenschotel met ei - bloemkool - puree
	za 19	Knolseldersoep / Cordon bleu - wortelen - aardappelen
	zo 20	Champignonsoep / Lamsragout - boontjes - gratinaardappelen
	ma 21	Kippensoep / Vogelnestje - broccoli - aardappelen
	di 22	Preisoep / Vers spek - hutsepot
	wo 23	Paprikasoep / Jagerschotel - spinazie - puree
	do 24	Wortelsoep / Stoofvlees - appelmoes - frietjes
	vr 25	Kervelsoep / Visfilet - preistamppot
	za 26	Kerriesoep / Crepinette - raapjes met wortelen - aardappelen
	zo 27	Witloofsoep / Kalkoenrollade - peertje - kroketten
	ma 28	Waterkerssoep / Pastaschotel ham en broccoli

Wist je dat ...

...Julien Debergh(residentie Oasis)en Marcella Merlevede op 24 oktober hun 65e huwelijksverjaardag vierden? Samen met hun kinderen en kleinkinderen hebben ze deze briljanten bruiloft gevierd. Ook burgemeester Peter Roose en schep en Guido Hoste brachten het gelukkige paar een bezoekje.



...er in onze brasserie op woensdag, in het weekend en op feestdagen steeds een 'gebak van de dag' aangeboden wordt? Biscuittaart, bresliennetaart, rijsttaart, appeltaart, pannenkoeken,...
Laat je verrassen!

... verschillende activiteiten van de bibliotheek bij ons in het WZC plaatsvinden? Zo staan op 13 en 27 januari de samenleesgroep op het programma (in de Martinuszaal). Op 2 februari vindt de poëzienamiddag "Poëzie op de kaffie" plaats. Als auteur van grappige verzen in ons sappige dialect is Dirk Pauwels de uitgelezen persoon voor een namiddag poëzie. Onlangs verschenen zijn twee nieuwste bundels: "Kleurfotoos van Beeësjes" en "Van God, de bibel, de kerke en 'n paster". Samen met zijn echtgenote Margriet en met Veroniek Pylyser vormt hij Pop Up Pooweezie.

... studenten in december opnieuw in onze Martinuszaal terecht konden om te studeren? Alvast veel succes met jullie examens!

Hokus pokus wit en groen



Ik tover op je wang een zoen.



Hokus pokus rood en zwart



Dit wordt een jaar echt heel apart



Nog wat geel en nog wat blauw



En dan een dikke knuffel voor jou!w

